

1. Interviewprotocol Roos

Algemene gegevens

Interview.	Biografisch-narratief
Algemene gegevens:	Roos, moslima
Datum afname.	Dinsdag, 29 december 2009, 13.00-16 00
Plaats afname.	Bij de geïnterviewde thuis

Verklaring gebruikte tekens:

I:	Geïnterviewde spreekt
C:	interviewer spreekt
--	voor een korte pauze
---	voor een langere pauze
()	wanneer de woorden niet te verstaan zijn
((lucht))	commentaar: reactie/emotie

Elke zin moet beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt

De naam van de respondent (of andere namen, plaatsnamen en namen van organisaties, uitzonderingen zijn namen welke bepalend zijn voor het begrip van het verhaal) mag niet voorkomen in de tekst

Contactopname

Ik had eerst iemand anders in gedachte We hadden een interview gepland maar zij ging onverwacht naar Frankrijk voor drie weken Ik wist dat mijn moeder een collega had die zich onlangs had bekeerd tot de islam en vroeg haar of zij mijn mail aan haar wilde doorsturen.

'Hallo Roos,

Dit jaar ga ik afstuderen en daar horen de nodige projecten bij. Een van de projecten gaat over hoe mensen zin geven aan het leven. Hiervoor houd ik een narratief interview met een gelovige. Dit is geen standaard vraagentwoord interview, maar een interview waarin de geïnterviewde haar levensverhaal verteld in ongeveer een half uur. Tussendoor stel ik geen vragen zodat je zelf kunt kiezen wat je wilt vertellen wat ervoor zorgt dat je niet gestuurd wordt. Aan de hand van het interview analyseer ik het met behulp van literatuur. Dingen waar ik bijvoorbeeld naar kijk is of mensen doelen hebben in het leven, of ze belangrijke waarden hebben etc. Aangezien jij je onlangs hebt bekeerd, ben ik wel heel benieuwd naar je verhaal. In het interview komen geen namen, leeftijden en plaatsen. Je bent dus anoniem. Daarnaast

kun je met deze vorm van interviewen geheel zelf kiezen wat je wel en niet wilt vertellen. Het lijkt mij heel leuk om jou te interviewen, laat mij weten of het je wat lijkt.

Groetjes, **Celine Maassen**

Ik kreeg drie dagen later een mail terug waarin Roos schreef dat ze het erg graag wilde doen en dat het haar leuk leek. Ik heb van mijn moeder haar telefoonnummer gekregen en haar gebeld voor een afspraak. We hebben toen een afspraak gemaakt bij haar thuis.

Ontvangst

Voordat ik naar haar toeging had ik olieballen gekocht. Roos ontving mij hartelijk. Ze maakte een compliment over mijn outfit. Ik hing mijn jas op en Roos vroeg mij of ik mijn schoenen wilde uitdoen. Ik durfde haar eigenlijk niet te vragen waarom en trok mijn schoenen uit. Roos ging thee zetten en we praatten wat over haar werk en over haar huis. Ondertussen bekeek ik haar huis. Het huis was strak ingericht, maar vrouwelijk. Overal stonden vazen en potten met potpourri. Op de tafel lag het boek: de ideale moslimvrouw. Maar voor de rest was er niets in het huis wat mij deed denken aan de islam. Toen de thee klaar was zijn we op de bank gaan zitten met een oliebol erbij. Die hebben we voor het interview opgegeten.

Interviewsituatie

Het interview vond plaats in de woonkamer met open keuken. Roos nam plaats op de bank en ik zat schuin tegenover haar op de stoel. Tijdens het eten van de oliebol heb ik nog een beetje met het opnameapparaat geklooid om te kijken of het goed stond afgesteld. Ondertussen heb ik Roos nog één keer verteld wat de bedoeling was. Ik heb het opnameapparaat op tafel gelegd en toen zijn we begonnen. Ik heb haar wel gevraagd om haar levensverhaal te vertellen alleen ben ik het vergeten op te nemen, dus die staat niet in het transcript. Roos ging heel snel van start en na twee minuten was ze al bij haar studententijd. Uit zichzelf is ze toen terug gegaan naar haar jeugd maar dit was alsnog heel kort. Niet veel later in het interview liep ze weer een beetje vast daarom heb ik haar toen een vraag gesteld. Om haar weer op weg te helpen. Tussendoor ging er ook nog een telefoon die snel werd uitgezet. Het is mij niet gelukt om veertig minuten mijn mond te houden. Ik heb haar wel tussendoor een paar vragen gesteld.

Korte samenvatting van de inhoud

Roos is erg kort over haar jeugd. Het was een gelukkige tijd. Toen ze haar eerste vriendje kreeg, werd ze erg stil maar toen dat over was, ontdekte ze de leuke dingen in het leven. Tijdens haar studententijd heeft ze meegedaan aan missverkiezingen waardoor ze veel heeft gereisd. Uitgaan en haar uiterlijk waren toen heel erg belangrijk voor haar. Haar tweede vriendje was met de islam bezig en dat heeft ervoor gezorgd dat de interesse van Roos gewekt werd. Toen dat overging heeft ze heel bewust gekozen voor de islam. Er volgde een periode van veel leren en praten met andere moslims. Het uiterlijk werd minder belangrijk voor Roos. De reactie van de familie was in eerste instantie niet zo goed. Voor hun was hun mooie miss ineens veranderd in een vrome moslima. De familie heeft er dan ook erg aan moeten wennen. Uiteindelijk heeft Roos de ware gevonden. Hoewel ze eigenlijk geen relatie wilde is het er toch van gekomen en gaan ze trouwen. De vriend van Roos heeft zich ook bekeerd tot de islam, maar niet voor haar dat weet ze zeker.

2. Interviewtranscript Roos

I: Doet ie wat?

C: Ja

I: Mijn naam is X, X jaar.

I: Ehm Geboren te X, opgegroeid in X. en ehm sinds X jaar weer wonend in X

I: Ehm wat ik net zei opgeroeid in X een gezin met mijn broertje en met papsie en mamsie.

Eigenlijk mijn hele leven daar gewoond, leuke jeugd gehad

I: X op school geweest, zowel de basisschool als de middelbare school.

I: Vervolgens eh na de school, na de middelbare school richting X te gaan om naar het HBO te gaan.

I: En ehm na het HBO ben ik universiteit gaan doen in X, opleiding Rechten.

I: En nu werkzaam.

I: Maar goed ik zal even teruggaan naar --((lacht)) ja naar wat, ja ik weet niet zo goed wat ik moet vertellen..

I: Uhm van toen ik heel erg klein was kan ik me niet zo heel veel meer van herinneren Ik weet wel dat we in een hele leuke buurt woonden met een hele hoop kinderen en dat er genoeg te doen was en ja ik had het thuis erg naar mijn zin.

I: We deden altijd wel leuke dingen, mijn ouders probeerden ons zoveel mogelijk te vermaken met ons weg te gaan en leuke dingen te doen.

I: Ehm ik denk dat toen ik ging puberen ik voor mijn ouders af en toe wat minder makkelijk was, maar goed dat zal er wel bijhoren denk ik

I: Ik ging meer dingen buiten de deur zoeken, meer dingetjes op straat doen. Met vriendinnen weg

I: Ik denk dat mijn vader wel af en toe een hartverzakking heeft gekregen maar ((lacht)) daar is die overheen gekomen, gelukkig.

I: Toen ik eh zeventien was kreeg ik mijn eerste relatie, dat was voor mij wel iets heel erg nieuws omdat ik daarvoor zo blue als maar zijn kan was en ehm((lacht)) toen dacht ik echt oké leuk holladié.

I: En toen zat ik in een relatie en toen was mijn wereld wel heel anders.

I: Ik weet dat ik toen voor een zeventienjarige niet heel erg veel meer deed, was heel rustig en heel stilletjes en echt heel erg introvert en eh nou goed deze relatie heeft bijna vijf jaar geduurd en ik ja ik keerde eigenlijk steeds meer in mezelluf.

I: En eh op een gegeven moment ga je toch denken misschien is het wel heel verstandig als je een keus gaat maken hiermee te stoppen.

I: En toen ik daar mee gestopt ben uiteindelijk, na er na vijf jaar een punt erachter te hebben gezet, ontdekte ik echt de wereld om mij heen. ((lacht))

I: Toen had ik echt zoiets van oh leuk *there's a wereld out there*, ja toen ben ik echt ehm van alles gaan doen wat ik leuk vond.

I: Heel veel gaan reizen – heel veel stappen

I: Ja eigenlijk alles wat ik maar kon bedenken, greep ik met twee handen aan en uhm dat vond ik ook wel heel erg leuk ehm ((lacht)) ja ik heb toen heel erg mijn tijd zeg maar benut om, waarvan ik dacht leuk om dat nu te doen en eh ik ben nog jong.

I: Dus met twee handen vastpakken en gaan met die banaan

I: Dat heeft ook wel een soort () omdat ik dacht goh is toch wel leuk (), maar ja, *so be it*, het is nou eenmaal zo.

I: Ik ben toen ook op een gegeven moment mee gaan doen met missverkiezingen, meer omdat ik toen dacht goh dat zijn heel leuke en prachtige reizen. ((lacht))

I: Nu moet ik er niet meer aan denken maar goed toen vond ik dat heel erg leuk.

I: Op een gegeven moment heb je dan toch heel veel gezien van de wereld, dat vond ik wel heel erg leuk, andere culturen, verschillende mensen, andere gebruiken, andere talen.

I: Ik wil er meer op die manier naar kijken en niet als één of andere vleeskeuring, in je badpak of in je avondjurk rondhobbelen maar echt om in contact te komen en dat heeft er wel voor gezorgd dat ik over heel de wereld ehm mensen heb leren kennen.

I: Helaas zijn al die contacten inmiddels een beetje verwaterd want het valt gewoon niet bij te houden.

I: Maar dat was wel een hele leuke periode, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik () internationaal zeg maar werd uitgezonden en dat ik dat gewoon echt leuk vond en nogmaals ik moet er nu niet meer aan denken maar ik vond dat toen erg leuk.

I: Maar ja goed dat zorgde er ook wel voor dat ik af en toe gewoon vijf zes weken van huis was en ja dat rijmde niet zo heel erg met mijn studie

C: Mhm

I: Maar goed, weet je dat hebben we uiteindelijk ook weer overleefd en ehm daarnaast wat ik zei ik ging veel stappen, had een hoop vriendinnen, ging zo'n beetje elke dag de deur uit dan weer naar die toe dan weer dat doen. () maar toen vond ik het echt ontzettend leuk en ik werkte daarnaast ontzettend veel om alles een beetje te kunnen bekostigen.

I: Je moet wat hè?

I: En ehm dat heb ik een aantal jaar vol gehouden en ja op een gegeven moment wordt je wat ouder dus dan ga je ook wat anders tegen dingen aankijken en – nou toen heb ik mijn volgende relatie gekregen.

I: Toen was ik X. En nou die heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat ik een beetje met beide beentjes op de grond terecht kwam en ervoor gezorgd dat ik anders tegen dingen in het leven ben gaan kijken

I: Op zich eh die relatie was zeg maar niet al te best en die is ook naar twee jaar over gegaan maar daar is voor mij wel de basis gelegd voor de islam en toen die relatie uitging had ik wel zoiets van nou ga ik op de oude voet verder of ga ik verder met waar ik nu mee bezig ben en wat toch wel heel erg mijn aandacht trekt en – toen heb ik besloten om het laatste te doen.

I: En toen ben ik mij eigenlijk steeds meer gaan verdiepen omdat ik wel zoiets had van datgene waar ik daarvoor mee bezig was hè al dat stappen en al dat uiterlijke en al dat leuke van de wereld zeg maar, dat zag ik in een keer wel heel erg anders.

I: De dingen daarvoor die er echt heel erg toe deden voor mij die stonden in een heel ander perspectief, daar keek ik in een keer heel anders tegen aan en dat heeft er in geresulteerd dat ik de beslissing heb genomen om me te bekeren.

I: Ehm((lacht)) Ga ik zo snel? o, jee oké.

I: Ik heb niet echt hele ja ehm echt dingen waarvan ik zeg o dat is me bijgebleven of waarvan ik echt denk dat zijn dingen die indruk op me gemaakt hebben, meer in de positieve zin ()

I: Ik zit even te denken wat ik nog meer kan vertellen dan.

C: Vertel eens iets ehm over je bekering.

I: Ja hoe ik dat heb gedaan.

I: Van huis uit ben ik christelijk opgevoed.

I: Ik heb ook ehm ja – Laat ik het zo zeggen mijn ouders hebben wel een christelijke achtergrond maar mijn moeder doet er helemaal niks mee en mijn vader wel ehm ja bij tijd en wijlen, die bidt voor het eten en verder hè als er bijzondere aangelegenheden zijn dan bidt 'ie maar verder we gaan gingen niet naar de kerk.

I: Als kind ga je wel op, op een kerkkoor gezeten en ik ging ook altijd mee op een kamp van () weet je dus van huis uit wel christelijk opgevoed en ik heb ook op een christelijke basisschool en een christelijke middelbare school gezeten

I: Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat we christelijk zijn maar ja niet praktiserend en maar ik had eigenlijk al van kleins af aan want je krijgt natuurlijk van die bijbellessen en

lezingen, had ik wel zoiets van ik snapte nooit echt heel erg goed hoe een persoon dus zeg maar Jezus ook zeg maar ja deel uitmaakt van een drie-eenheid, die eigenlijk weer een eenheid is

I: Dan dacht ik bij mezelf oké weet je ik geloof wel dat die man bestaan heeft en dat hij hele goeie dingen gedaan heeft, maar hoe dat dan met die drie-eenheid zat dat kon ik nooit heel erg plaatsen en daar ging ik ook echt vragen over stellen bij mezelf want ik geloof wel dat er iets was want ik geloof niet dat de mens er zomaar is en dat er een wereld is die zo georganiseerd is, dat het er ook zomaar is

I: Daar vind ik het echt allemaal een beetje te mooi voor geregeld en ehm er zijn natuurlijk ook wel dingen gebeuren ehm waarvan je zegt, laat een god dat gebeuren?

I: Maar ik geloof dat dat ook zeg maar iets is dat, ja ehm, ja bij een soort van goddelijke ordening hoort en ja of dat nou leuk is of niet, of dat het mensen nou overkomt of niet, dat hoort er denk ik gewoon bij.

I: Maar goed dat heb ik me eigenlijk van kleins af aan altijd al af zitten vragen ja hoe zit dat nou? En er moet wel iets meer zijn en was ik zeg maar steeds meer gaan lezen over de islam.

C: Hoe oud was je toen?

I: Toen was ik ehm nou het heeft me eigenlijk een aantal jaar geleden al heel erg geïnteresseerd alleen toen heb ik er niet aan toegegeven toen was ik denk ik een jaar of X en uiteindelijk de laatste twee jaar ben ik me er echt in gaan verdiepen en vorig jaar ben ik ook echt echt er in gedoken

I: Echt ja weet je lezingen gaan bezoeken en naar moskeeën gegaan en mensen gaan opzoeken die er ook mee bezig zijn, een aantal boeken aangeschaft en op internet.

I: Alle middelen die er zijn heb ik wel aangegrepen.

I: Ja wat ik aan de islam gewoon heel erg mooi vind ik dat er, eigenlijk is zeg maar alles van A tot Z geregeld.

I: Dat wil niet zeggen dat alles altijd even makkelijk is, alleen het geeft zeg maar een beetje een soort handleiding hoe een mens het leven moet leiden en ja nogmaals dat wil niet altijd even makkelijk zijn maar ik vind het wel heel erg mooi dat het zo naar de mensen toegekomen is en dat de mensen daar of ze dat nou willen of niet naar kunnen leven.

I: En dat greep mij heel erg aan, hoe je met je ouders om moet gaan, met je medemens ehm – met je partner met je kinderen, dat vind ik heel erg mooi

I: Dat heeft me eigenlijk ja naast het geloven in één god zeg maar het meest aangetrokken in de islam.

I: Ik ben er wel van overtuigd dat de basisprincipes en dat geldt voor alle godsdiensten weet je wel heb je naaste lief, spreek geen kwaad over anderen, probeer anderen te helpen, ik denk dat of je het nou over het katholicisme hebt of over de islam of over het boeddhisme, volgens mij is dat gewoon voor alle geloven hetzelfde

I: Alleen ik heb gewoon niks met poppetjes en () en ehm en een paus die een soort van aartsvorst is, dat heb ik zelf niet zo erg veel mee, daar kan ik niet zo veel mee.

I: In die zin kwam ik waarschijnlijk ook bij de islam terecht, zo van er is een god, je kan hem niet zien het is er ook maar één en eh die komt zeg maar niet in de vorm van een beeld of eh een verschijning of wat dan ook, die is gewoon overal en dat ik wat mij het meest heeft aangetrokken daarin

C: Heb je wel een beeld van god? Heeft Hij bepaalde eigenschappen?

I: Ja ja Ehm Ik denk zeg maar dat god de de eigenschappen bezit in de meest hoe moet je dat zeggen, absolute zin zeg maar, weet je bijvoorbeeld even uit gaan van Allah, wat wij dan onze god noemen. Ja weet je die is bijvoorbeeld vergevend weet je wel maar dan ook echt in de meest maximale zin van het woord.

I: Ik vind dus ook dat wij mensen zeg maar hè dat mensen ook zeg maar hum, moeten kunnen vergeven ook naar elkaar toe en ook in de zin van hè die god is zo dus jij moet ook zeg maar streven naar datgene wat hij is, vergevend, liefwillig, noem maar op zeg maar.

I: Ik vind dat ik wel het streven van de mens zeg maar, ik denk ook als je die dingen nastreeft, de mens is nooit perfect Ik denk niet dat een mens ooit perfect kan worden, maar dan moet het wel () naar redelijke zin lukken naar perfectie te streven.

I. En verder, ja nogmaals ik geloof niet dat ie verschijnt in de zin van een beeld of een verschijning, voor mijn gevoel is God overal.

I. Weet je is God hè om ons heen is god niet ergens boven in de hemel ofzo, ik geloof ook echt dat Hij zeg maar al jouw daden en al de dingen die jij doet bij wijze van spreken kan zien en dan heb ik niet het idee dat Hij direct om me heen is want dan zou Hij bij iedereen moeten zijn

I: Maar meer zo van wees je bewust van dat ie wel hè dingen ziet die jij doet, dus ik heb ook voor mezelf wel heel erg zoiets van uhm, vroeger kon ik me veel meer storen aan mensen die hele slechte dingen deden en dan dacht ik van ja die komen daar mee weg en ehm dat kan toch niet zomaar en nu kijk ik er nog steeds wel boos tegenaan in de zin dat ik het nog steeds slecht vind en het ook afkeur, maar ik geloof wel zeg maar dat mensen bestraft worden ofwel hier ofwel in het hiernamaals door degene die dat gezien heeft

I: Weet je ook al doen ze het stiekem en zijn ze ermee weggekomen zeg maar weet je hun dag komt zeg maar ooit wel een keer.

I: Dat geloof ik wel heel erg sterk en ja in die zin denk ik wel dat God zeg maar alle goeie en alle slechte dingen van de mens ziet en dat ie wel zeg maar het goeie tegen het slechte opweegt en dat de goede dingen wat zwaarder wegen, hè dat wel zeg maar als mensen slechte dingen doen dat ze wel vergeven kunnen worden, mits het niet hele hele slechte dingen zijn zeg maar elk mens begaat elke dag zonden maar goed je hebt kleine dingetjes en je hebt grote dingen.

I: En uhm ja, Ik denk wel dat je daar ook voor gestraft wordt zeg maar, voor de echt slechte dingen. –

I: Ja en dat je het dan zeg maar hebt over het hiernamaals dat is ook wel iets dat in de Islam echt sterk een rol speelt.

I. Je bent hier tijdelijk en dat is hetgeen waar je hierna verblijft, weet je ik wil niet alles in het perspectief zetten van nou ik doe het nou alleen maar zo omdat ik dan een plekje maak in uh ja in het paradijs want ik vind gewoon ja uh je bent gewoon, dat is niet alleen maar reden om dingen te doen maar probeer er wel zeg maar rekening mee te houden.

I. Als ik zeg maar iets doe waarvan ik denk o dat is niet handig, dan heb ik wel voor mezelf altijd een stok achter de deur van oké dat moet ik volgende keer laten of ik moet berouw tonen, ik moet het zeg maar proberen anders te doen en met sommige dingen gaat het heel makkelijk en met andere dingen heb ik echt zoiets van oké ik moet nog een beetje leren ((lacht)).

I Ja weet je dat zijn ook vaak van die menselijke dingen die dan ja weet je die soms zo niet kwalijk lijken maar die soms ook heel erg slecht kunnen zijn, net als bijvoorbeeld weet je ja roddelen is binnen de islam echt een zonde en ik betrap mezelf wel op dat ik niet echt slecht praat over iemand maar ik roddel wel eens zeg maar ((lacht))

I: Ja maar dat maakt ook niet uit want datgene is ook alleen maar datgene wat ik moet verantwoorden bij God, dus ja weet je () Ik vind wel dat je over dingen eerlijk moet zijn enzo het heeft geen zin om schijnheilig te gaan lopen doen.

I: Ik bedoel ik doe ook dingen die niet mogen ja dat is mijn eigen verantwoordelijkheid en er is niemand op aarde waarvan ik vind dat ze me daar op moeten wijzen tenzij ze het met goede bedoelingen doet zo van nou je kan beter zus of zo en dan blijft het altijd mijn eigen keuze want ja ik bedoel een ieder komt alleen en een ieder gaat ook alleen en ik denk dat je

verantwoording moet afleggen voor de dingen die je zelf hebt gedaan en niet uh voor je vriend of je vriendinnetje of weet ik veel heeft gedaan

I: Dus ja ik vind ook gewoon dat je daar je eigen keuzes in moet maken en in het begin vond ik dat moeilijk want toen had ik doordat ik alles had gelezen dacht ik van ik mag dat niet meer en ik kan dat niet meer en ik kan zus niet meer, maar er zijn ook dingen waar ik me niet in kan vinden, en uh misschien dingen die ik ooit wel ga doen of misschien ooit niet ga doen of ja dat hangt er maar een beetje vanaf hoe sterk je geloof is, wordt

I: -- En er zijn natuurlijk ook wel dingen waar je binnen deze cultuur tegenaan loopt, dingen die hier heel normaal zijn maar in de islam echt verboden zijn of niet aan te raden zijn

I: Ja dat vind ik lastig want ik heb wel te maken met twee Nederlandse ouders die uh bepaalde dingen gewoon ja normaal vinden en uh ja het respect voor je ouders telt ook heel erg zwaar dus ja dan denk ik nou goed dan maak ik voor mezelf een keuze misschien tussen twee kwaden en dan probeer ik het een beetje juist te doen. En ja.

C: Noem daar eens een voorbeeld van?

I: Uhm nou ja weet je bijvoorbeeld uh mijn moeder is bijvoorbeeld morgen jarig en islamitisch zijn verjaardagen niet toegestaan, ja weet je ik zou mijn moeder heel erg teleurstellen als ik niet op haar verjaardag zou verschijnen met als achtergrondinformatie het is niet islamitisch.

I: Aangezien mijn ouders toch al niet zo staan te springen, ja zo heb ik wel meer dingetjes weet je met uh ja ik drink zelf geen alcohol ja mijn ouders drinken dat wel dus als we aan tafel zitten dan drinken zij een wijntje.

I: Nou ja nou weet ik dat zeg maar de regels gelden niet alleen maar voor niet drinken maar ook voor niet serveren en niet inkopen en niet aan tafel zitten en hè blablabla maar ja weet je ik bedoel ik kan in mijn eigen huis stellen ik schenk geen alcohol maar als ik met mijn ouders uit eten ga of één van hun dan kan ik moeilijk vragen wil je alsjeblieft dat wijntje (). Dat vind ik nog heel erg lastig.

I: Ik vind ook niet dat ik het bij een ander op moet leggen namelijk, het is mijn keuze, mijn beslissing en ja weet je ik bedoel tot op bepaalde hoogte kunnen mensen er in meegaan maar ik vind niet dat je zeg maar datgene moet opleggen wat jij vindt bij een ander.

I: Dus dat zijn dan wel dingen waarvan ik denk eigenlijk hoort het dan niet, eigenlijk klopt het dan niet, maar ja ik wil ook niet mijn ouders constant tegen het verkeerde been aan gaan schoppen dus laat ik het maar gewoon voor wat het is

I: Kijk en mijn moeder houdt wel rekening met mij en met mijn eetkeuzes en met mijn drinken en dat soort dingen, dan denk ik van nou ja goed dan heb je een goeie middenweg en dan zit je eigenlijk nog niet helemaal aan die rechte kant maar ja, weet je wat ik kan enzo.

I: Wat heb ik nog meer voor een voorbeelden er zijn er talloze, ja het zijn vaak die hele kleine dingetjes weet je?

C: Ja

I: Bij ons uh heel normaal zijn en hè cultureel ingebakken of het nou religie is of niet ik bedoel net zoiets als kerstmis nou ja weet je ik bedoel dat heeft eigenlijk helemaal niks meer met christendom te maken maar dat is ook gewoon eh ja meer een traditioneel feest geworden, met een Kerstman en kerstcadeautjes en een boom en weet je ()

I: Bedoel islamitisch gezien mag dat ook eigenlijk helemaal niet, maar ik vind het ook wel heel erg leuk en gezellig om met mijn familie samen te zijn ((lacht)).

I: Ja dat zijn dan ook gewoon dingen die ik dan ook gewoon doe en ik vind dat eigenlijk dat je daarin sommige mensen zijn daar heel erg strikt in en ja heel rechtlijnig en ik heb zoiets voor mezelf van nee dat wil ik niet.

I: Ik wil gewoon de goede dingen eruit halen en de goede dingen doen en en met mensen rekening houden en mijn verplichtingen aan de vijf zuilen wil ik voldoen, maar uh de goede dingen er voor mezelf echt eruit te halen dus rekening houden met anderen, de zakat betalen

dat soort dingetjes, stil staan bij wat zich in de wereld afspeelt en niet zozeer weet je ja dingen als een verjaardag of het draaien van muziek of ja weet je ja hele ja het scheiden van mannen vrouwen ja ik snap de achterliggende gedachte wel van maar ja ik geloof niet dat dat in een land als Nederland zeg maar toe te passen is en dat hoeft voor mij ook helemaal niet en daar kan ik me ook niet heel erg in vinden en ja misschien kijk ik er over een jaar heel anders tegenaan maar dat weet ik niet zeg nooit nooit.

I: Maar vooralsnog denk ik nee hoor ik doe gewoon mijn ding en ik ben wie ik ben nou daar ga ik alleen maar op af en ()

C: En heb je altijd gezocht naar iets? Of is het echt gewoon op je pad gekomen?

I: Nee het is echt op mijn pad gekomen, ik heb nooit echt nee ik ben nooit echt zoekende geweest.

I: Het is eigenlijk ik vond het eigenlijk altijd wel best zo zeg maar ((lacht)) vond het wel prima Ik heb het wel naar mijn zin en ik heb het niet slecht en weet je een hoop dingen zijn me gegund en ja maar ja het komt denk ik ook een beetje door mijn ex die was uh op en af met de islam bezig en ehm door hem ben ik mij echt gaan interesseren erin en bij hem zag ik zeg maar af en toe een soort van daling van zijn interesse en dan was ik degene die zat te pushen van kom ga een boek lezen of ga naar de moskee of uh en dat zorgde er bij mij alleen maar weer voor een prikkeling.

I: Het grappige was is dat de reden dat hij het uitmaakte is omdat hij voor de islam koos en ik niet in dat plaatje paste.

C: Oh

I: Ja heel apart. ((lacht))

I: En toen dacht ik ja nou kan ik eigenlijk twee dingen doen, ik bedoel ik voelde me ook best wel verdrietig en ik heb toen eigenlijk zeg maar echt steun gehad aan de islam.

I: Toen heeft het mij echt gevonden zeg maar en ik de islam en toen en dat was voor mij echt een moment van dat ik dacht hé nou ga ik het anders aanpakken en toen zag ik ook in een keer voor mezelf dat ik heel veel van die ja wereldse zaken er niet echt toedoen.

I: Maar ik heb daarvoor niet echt heel erg gezocht ofzo, het is niet dat ik -- ik heb het altijd wel interessant gevonden maar niet dat ik nee daarvoor leefde het niet zo erg. - - -

C: Wat doe je er praktisch aan?

I: Praktisch doe ik vijf keer per dag het gebed tenminste dat probeer ik het gaat soms niet altijd vijf keer per dag.

I: Het liefst doe ik het gewoon op het tijdstip maar dat is niet altijd makkelijk weet je wel je zit met werk en je bent niet zeg maar altijd hè thuis als het tijd is, maar op werk heb ik wel een ruimte waar ik dat kan doen maar ja ook dat is niet altijd handig, dan ben ik net begonnen en dan gaat net de telefoon en dan kan ik weer terugrennen en dan moet ik alles uittrekken enzo ((lacht)) dat is niet echt heel fijn.

I: En ja ik drink geen alcohol meer, probeer me echt aan de voedselvoorschriften dus echt halal te houden, uh ik heb de ramadan dit jaar voor het eerst gedaan en dat vond ik op zich wel heel spannend want het ik was benieuwd of ik het ging halen, midden in de zomer bloedje heet ((lacht))

I: Maar het is helemaal goed gegaan, vond het een hartstikke leuke maand -- en uh ja het was wel uh best wel pittig moet ik zeggen maar ja ook wel leuk om te weten dat iedereen met hetzelfde bezig is.

C: Doe je dit in een groep of alleen?

I: Er zijn ook wel veel mensen om me heen die het doen

C: Oké

I: Toen ik hier mee begon toen heb ik wel echt heel veel mensen leren kennen zeg maar die ook islamitisch zijn, praktiserend en uh ook heel veel mensen die je echt willen helpen enzo.

I: In het begin van oh je bent nieuw en geef me je telefoonnummer en ga maar mee naar lezingen en mensen zijn heel erg bereid om je ja heel erg te helpen, om je mee te trekken naar dingen toe want in begin is het echt gewoon een zoektocht van waar moet ik zijn en uh met wie en wat is betrouwbaar en wat niet

I: Want () je moet niet die volgen want dat is niet goed of je moet niet dat doen en dan denk ja zegt mij nou wat wel of niet goed is want het blijft ja uh een menselijke benadering van iets en ja het is gewoon allemaal hartstikke nieuw en ja het is allemaal in een andere taal en het is weet je andere begrippen en hè waar je dingen kan vinden.

I. Ja het is gewoon hartstikke weet je je moet gewoon heel veel leren en dan is het wel heel erg fijn als mensen zeggen hobbelt maar met ons mee want we gaan naar een lezing van die en die of je kan daar in de moskee terecht of we gaan samen dit of dat doen want ik nog de eerste keer dat ik naar de moskee ging had ik echt zoiets van mmm bibber de bibber de bibber, moet ik daar naar binnen. ((lacht))

I. Weet je je hebt echt het idee dat je één of andere nono bent die weetje dat je ook zeg maar komt kijken zo en uiteindelijk kom je tot de ontdekking dat er heel veel mensen zijn die net beginnen of die misschien wel al heel bezig zijn maar helemaal niet zoveel kennis bezitten want ik bedoel ook dat is weer iets waar je mensen vaak op hun uiterlijk beoordeelt en dat je dat in ieder geval niet moet doen zeg maar.

I. Mensen kunnen er soms heel islamitisch uitzien dat je denkt van ohw weet je wel wat knap maar ondertussen doen ze ook weer dingen waarvan je denkt oké ja

C: ((lacht))

I Maar in het begin dacht ik wel ohw de moskee en wat moet ik dan doen? (de telefoon gaat)

I. Sorry ((lacht)) Dat staat er nu ook op. Effe uitzetten, sorry hoor meis

I: Ja in het begin.

I: Ja ehm het is wel heel erg leuk dat mensen je dan meenemen en ook heel erg bereid zijn om je bij van alles te helpen en dan in een keer bij die zus een bijeenkomst en dan zit je meens weer bij die thuis.

C. Denk je dat dat heel veel heeft uitgemaakt?

I: Ja Jawel jawel dat is heel fijn zeker in 't begin, zeker als je echt wilt gaan praktiseren enzo weet je wel dat mensen je ook echt wat kunnen leren zeg maar.

C. Ja

I: Ja dat maakt het toch wel iets toegankelijker allemaal, ik vond dat wel heel prettig ja ja.

I. Ik vond dat heel fijn ik had dan ook een meisje leren kennen die uh nou goed die kende ik via iemand anders nou iemand had mijn telefoonnummer aan haar gegeven, nou goed zij belde mij, nou ja weet je kom een keer langs en dan praten we erover en het dat je dan ook mensen dingen hoort uitleggen enzo.

I: Dat is uiteindelijk een hele goeie vriendin van mij geworden, maar het is wel heel erg leuk dat mensen je zo met open armen ontvangen en het ook heel fijn vinden om je dingen te leren enzo.

I: Ja dat vond ik zelf heel prettig want ja nogmaals het is wel een hele omschakeling het is niet effe dat je zegt van nou ik lees effe een stukje van de bijbel en ik weet het, het is echt het is echt een way of life en dat heb je niet zomaar onder de knie zeg maar ((lacht))

C: En de reacties?

I. Pff ja dat was lastig, heel verschillend echt heel veel mensen die zeiden van ach kind als het jou als het jou een goed gevoel geeft en uh je bent daar gelukkig mee dan moet je dat lekker doen, weet je maakt me allemaal niet uit.

I: Maar er waren ook wel bepaalde mensen die ()

I. Maar mijn familie mijn ouders en mijn broertje vonden het niet zo heel erg leuk, op zijn zachts gezegd want die waren daar niet zo blij mee.

I: Maar dat is inmiddels ook wel een beetje - - Maar dat komt denk ik ook omdat, het is ook een beetje onbekendheid en alles wat er van de islam naar buiten komt is allemaal negatief, () en bomaanslagen en mensen die elkaar de hersenen inslaan enzo, dus ik snap het ook wel.

I: En ik had ook niet echt verwacht dat mijn moeder een gat in de lucht zou springen, niet echt.

I: Maar verder eigenlijk ja mijn vriendinnen enzo de meeste vonden het wel leuk of interessant

I: Ja twee die zoiets hadden van waar begin je aan en die ook echt wel zoiets hadden van nou ik weet niet of ik hetzelfde naar je kan blijven kijken en toen had ik iets van nou ja ja oké als dat zo is dan so be it weet je wel, ik bedoel ik laat jou ook in je waarde en ja als je dat bij mij niet doet nou ja dan zijn we heel snel klaar zo en ja op zich het gaat nog steeds goed alleen ja je merkt toch wel dat als je bepaalde onderwerpen aansnijdt dat ze dan toch anders reageren als dat ze vroeger zouden hebben gedaan.

I: Maar op zich ja de meeste mensen ja uh best wel leuk en die willen er wel wat meer over weten, hoe je tot die keuze bent gekomen en ja wat je dan nu zoal doet en wat er bij komt kijken en ja uh dat is dan ook wel weer leuk.

I: Maar goed ja mijn naaste familie was niet echt heel echt te spreken in het begin.

I: Wat vooral ook echt en dat was echt het aller-grappigst vond ik zelf, echt de grootste issue waar echt mijn broertje gelijk over begon en ook mijn vader was echt de hoofddoek

C: Mhm

I: Want die vinden dat echt ver-schrik-ke-lijk! Zij vinden dan echt vrouwenonderdrukking en nou die vinden dat echt minderwaardig enzo, dus dat was echt op een gegeven moment ging de discussie niet meer over bekering maar of ik wel of geen hoofddoek zou dragen.

C: Draag je hem?

I: Nee, alleen soms thuis of als ik naar de moskee ga en verder uh verder ben ik er nog echt niet aan toe.

I: Ik vind het wel een verplichting ik vind dat het er wel bij hoort maar ik weet niet of ik daar ooit daar ooit rijp voor ben.

I: Ik vind dat best wel iets, niet in de zin van alleen maar een hoofddoek dragen maar ik vind dat dan alles gelijk zo over is weet je wel gewoon ik hou nu wel rekening met mijn kleding enzo maar ik zie mezelf bij wijze van spreken wel in een jurk naar het strand gaan maar ik zie mezelf niet met een hoofddoek en iets helemaal langs aan enzo op het strand bij wijze van spreken.

I: Dat zijn van die dingen dan denk ik dan is alles in een keer zo anders zeg maar daar ben ik nog niet echt aan toe

I: Maar het was voor hun echt op een gegeven moment ging het echt niet meer over bekering maar alleen nog maar over van 'je gaat geen hoofddoek dragen hè.' ((lacht)) Dat was ook echt het enige waar het over ging.

C: Maar van missverkiezing naar een hoofddoek is ook wel een grote stap.

I: Dat was denk ik ook wat mijn ouders datgene waarvan ze zoiets hadden van mmm ze was altijd zo van het uterlijk en je wilde altijd mooie kleding en uh dat heb ik nog steeds wel maar goed dat vond ik toen nog veel interessanter.

I: Weet je alles draaide altijd om make-up en haartjes en nou ja weet ik veel wat allemaal nou ja inderdaad die missverkiezingen en ja je kon het eigenlijk niet bedenken en dit was echt in één keer woep, voor mij natuurlijk was dat niet zo want ik had een aanloop genomen dus ik hield al rekening met dingen die ik aanhad.

I: En ja weet je wel op het strand voelde ik me niet zo heel erg gemakkelijk in een bikini dus kocht ik iets wat wat langer was en iets bedekter was

I: Maar ja voor hun was het in één keer zoiets van hé je gaat van modepoppetje in één keer over naar ((lacht)) Dus ik snap ook wel dat het voor hun een hele grote omslag was terwijl voor mij zeg maar is dat stapsgewijs gegaan.

C. En je vriend is hij ook gelovig?

I: Ja ja het grappige is dat hij is ook christelijk opgevoed en uh het grappige was dat ik uh ik ken hem al een tijdje hè En uh in het begin dacht ik echt van nee weet je ik hoef het niet eens een kans te geven want het gaat hem toch niet worden weet je wel. Ik wilde ook niet echt een relatie want ik had zoiets van ja islamitisch gezien is dat ook niet toegestaan dus ik had zoiets van nou of trouwen of helemaal niks weet je wel

C. Radicaal

I: Heel radicaal in één keer, ja maar dat kwam eigenlijk omdat in die andere twee relaties die ik had gehad had ik zoiets van nou leuk je hebt alles gegeven enzo en uiteindelijk levert het je geen klap op. ((lacht))

C. ((lacht harder))

I Dus ik had zoiets van nou hè ik ben nou op een leeftijd dat ik iets serieuzer wil zijn en een ander beeld van mijn toekomst heb en ik heb een keuze gemaakt dus ik wil me ook aan die keuze houden zeg maar, ik wil niet hè vandaag iets hebben besloten en het morgen weer over het balkon heen gooien.

I: Dus ik had zoiets van nou ja luister het gaat hem gewoon niet worden, het zit er gewoon niet in weet je wel heel erg jammer en hij had volgens mij alles verwacht behalve dat ik dat zou zeggen ((lacht)).

I: Maar het grappige was wel door de islam was ik wel heel anders naar mensen gaan kijken en ik zag in hem eigenschappen die ik ik had waarschijnlijk voorheen alleen gedacht oh leuk koppie en nou hij is wel aardig en zeg maar vanaf daar verder gegaan en dan gaan daten, nou je weet hoe het gaat enne nu zag ik bij hem in één keer eigenschappen waarvan ik dacht van uh nou wat bijzonder weet je echt iemand die eigenlijk echt in het leven stond zoals ik ooit hoopte islamitisch te zijn ((lacht)).

I. Toen dacht goh dat is wel bijzonder dus toen dacht ik weet je wel misschien moet je gewoon geduld hebben en hem gewoon de tijd gunnen want ik bedoel uh ik heb er ook een hele periode over gedaan voor dat ik was waar ik wilde zijn en uh ik had zoiets bij mezelf van ik hou gewoon een aantal maanden aan en dan en als het dan nou dan heeft hij ook gewoon de tijd om aan dingen te wennen en dan dan zien we wel

I: En het grappige is eigenlijk hij uh in de loop der tijd over de islam heel veel is gaan lezen en ik heb heel veel aan hem verteld enne hij heeft ook mee gedaan met de ramadan en dat hij uiteindelijk ook bekeerd is

I: Maar we doen het echt het is wel grappig we doen het echt op onze eigen manier.

I: Ik weet ook zeker dat hij doet het niet voor mij want dat zou ik ook echt niet willen want dat is echt not done, dat is echt verboden en ja weet je hij is ook echt een te nuchtere man om dat ook echt te doen weet je hij is gewoon een nuchtere boer die lekker weet je met twee beide beentjes lekker op de grond staat.

I: Nee dat weet ik gewoon zeker dat dat het niet is en het is heel erg leuk want je kan we geven er echt samen invulling aan, dus datgene waarvan wij denken nou daar kunnen we wat mee dat doen we en datgene waarvan we denken na weet je dat is gewoon niet voor ons weggelegd dat doen we ook gewoon niet.

I: Het is wel heel erg leuk gewoon weet je dan gaan we samen boodschappen doen en dan kijken wat zit erin? Of kut dit of dat () Weet je daar vul je mekaar ook in aan.

I: Ik ben blij dat ik hem die tijd heb gegeven, in het begin heb ik er best wel moeite mee gehad en dan dacht ik van oh en dat mag helemaal niet wat ik nu doe en dat is haram maar ja maar nu denk ik van nou ja weet je wel ik weet dat wel maar aan de andere kant we zijn niet

bij elkaar om een beetje te viezelevozen het is wel echt serieus, we gaan ook binnenkort trouwen ja weet je wel dus ik hoop dat dat dan het wel goed zit.

C. Je zei net ik heb nu een beter beeld van hoe mijn toekomst eruit gaat zien.

I: Ja Ja Ik wil wel gewoon huisje boompje beestje, het klinkt heel saai maar dat lijkt me toch wel heel leuk. Ja uiteindelijk wel.

I. Vroeger zou ik gezegd hebben blèh maar nu we zijn nu aan het kijken voor een huisje en weetje en ja ik wil wel kindjes op den duur en dat mag voor mij ook best wel snel, mijn klok tikt ((lacht)).

Einde interview