

## 1. Interviewprotocol Petra

### Algemene gegevens

Interview:	Biografisch-narratief
Algemene gegevens:	Petra, moslima.
Datum afname:	Vrijdag 30 juli 2010
Plaats afname:	Op mijn kamer op het PCHoofthuis

### Verklaring gebruikte tekens:

I:	Geïnterviewde spreekt
C:	interviewer spreekt
--	voor een korte pauze
---	voor een langere pauze
( )	wanneer de woorden niet te verstaan zijn
((lacht))	commentaar: reactie/emotie

Elke zin moet beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt

De naam van de respondent (of andere namen, plaatsnamen en namen van organisaties, uitzonderingen zijn namen welke bepalend zijn voor het begrip van het verhaal) mag niet voorkomen in de tekst

### Contactopname

Ik had een berichtje op mijn facebookpagina geplaatst dat ik op zoek was naar bekeerde moslima's. Ik kreeg van een bekende een sms dat hij misschien wel via via wat mensen kende van de studie Arabische taal en cultuur. Ik heb hem een mailtje gestuurd waarin ik uitlegde wat de bedoeling was van het interview. Hij heeft dit mailtje verspreid en zo kreeg ik het e-mailadres van Petra. Ik heb haar gemaïld en na enige tijd kreeg ik een mailtje terug dat als ik nog mensen zocht, zij wel bereid was om mee te werken. We spraken af in Amsterdam op het PCHoofthuis omdat we deze plek allebei kende. Aangezien er voor de rest niemand in mijn kamer zat, hebben we het daar gehouden.

### Ontvangst

Ik had met Petra afgesproken bij de balie van het PCHoofthuis. Ik wist niet hoe ze eruit zag maar toen er een meisje met een hoofddoek binnen kwam lopen, moest zij het wel zijn. Dit ook omdat er bijna niemand in het gebouw was wegens de vakantieperiode.

## **Interviewsituatie**

Het interview vond plaats in mijn kamer van het PCHoofthuis. De kamer was heel rommelig, alleen het hoekje van mijn bureau was strak opgeruimd. Ik vroeg haar of ze koffie of thee wilde, maar ze wilde niets. Ze had zelf een flesje water bij zich. We gingen tegenover elkaar zitten. Zij zat op wat normaal mijn plaats is en ik zat in de stoel ernaast. We zijn vrij snel begonnen met het interview. Ik heb het apparaat aangezet en het vertellen ging haar goed af. Ik heb tussendoor wel vragen gesteld, maar dat waren korte informatieve vragen. Zo verteld Petra dat ze in Cairo met twee vriendinnen naar de moskee ging. Ik heb toen even gevraagd of die vriendinnen zelf moslim waren. Dit om een beter beeld te krijgen van de situatie en het verhaal in een context te plaatsen. Ik vond het interview soepel verlopen. Ik begreep wat ze vertelde en durfde haar ook de vragen te stellen die ik had. Een voorbeeld daarvan is de vraag: 'wat is er zo erg aan blikken van mannen?' Ik had moeite met het antwoord dat ze gaf, maar heb dit niet laten merken. Na het 'officiële' interviewgedeelte hebben we nog gepraat over dierenleed in de Arabische landen en over Egypte. Toen zijn we naar beneden gelopen en uit elkaar gegaan.

## **Korte samenvatting van de inhoud**

Ook al geeft Petra aan dat de band met haar moeder beter is dan die met haar vader, heeft haar vader een belangrijke rol in haar leven gespeeld. Hij was piloot, wat er voor zorgde dat hij veel van huis was. Dat zorgde er aan de ene kant voor dat de moeder van Petra zich ongelukkig voelde en dat er veel ruzie was, maar aan de andere kant zorgde de baan van haar vader ook voor ruime financiële middelen. Petra heeft hierdoor in haar jeugd veel gereisd en ook tijdens haar studententijd is zij altijd financieel ondersteunt. De relatie tussen Petra en haar vader is moeizaam. Dit was al zo voordat ze zich bekeerde. De vader van Petra accepteert de keuze van Petra, maar had het liever niet aangezien hij antireligieus is. Opvallend is dat de familie en vrienden van Petra geen moeite hadden met haar bekering en het zelfs doodnormaal vonden dat Petra nu moslim was en een hoofddoek droeg. Petra heeft gelijk na haar bekering ervoor gekozen een hoofddoek te dragen. Die hoofddoek speelt een belangrijke rol. Petra had in haar jeugd een gebrek aan eigenwaarde, waardoor zij dingen deed om sociaal geaccepteerd te worden. Een van die dingen was het hebben van vriendjes en strakke kleding dragen. Ze was op zoek naar aandacht van jongens, zodat ze zich goed over zichzelf kon voelen. Nu draagt Petra bedekkende kleding en een hoofddoek en heeft ze deze aandacht niet meer nodig. Petra stelt dan ook dat de islam haar respect voor haarzelf geeft.

## 2. Interviewtranscript Petra

I: Ik ben Petra en ik ben nu 24 jaar. Nou ehm ik moet beginnen bij mijn jeugd nou oké. Mijn jeugd was nou ja ehm heel verschillend ik was echt een een een eigen nou ja compleet in mijn eigen wereld. Nou ja heel verlegen en een beetje schuw naar mensen. Mm en mijn vader die was piloot dus mijn vader die was heel veel weg en mijn moeder die was nou gewoon huisvrouw maar mijn moeder vond het helemaal niks dat ze alleen thuis moest zijn van mijn vader. Dus dat ging niet altijd even gezellig. Ik heb nog één oudere broer ( ) en altijd als we met zijn drieën thuis waren was het meestal heel erg ruzie en allemaal gedoe enne ja nou ja goed. Ik denk dat ik daardoor juist beetje in mijn ja --.

C: Waar hadden jullie dan ruzie om?

I: Echt om niks. Echt om niks. Het is gewoon mijn moeder was gewoon gefrustreerd dat ze alleen thuis moest zijn van mijn vader en goed ja mijn moeder was gewoon bijna depressief als mijn vader er was dus dan was het echt een totaal andere wereld, dan was het een gelukkig gezinnetje.. Mijn vader was natuurlijk piloot dus heb ik echt mijn hele jeugd ontzettend veel gereisd, waar ik echt heel erg blij mee ben. Gewoon uhm ik denk dat ik daardoor juist door het vele reizen ja uhm gewoon mijn ogen heb geopend en ja. Culturen van andere mensen maakt niet uit wie of wat ze zijn nou ja het maakt allemaal niet uit. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest in mijn leven. Ik denk nou zo ben ik echt opgevoed, echt opgevoed ((lacht)) Nou gewoon echt zo heel erg Hollands. Uhm verder helemaal niet religieus, ben wel gedoopt want eigenlijk al mijn grootouders zijn protestants, waren protestants maar mijn ouders hadden daar veder helemaal niks mee. Dus ja ik heb verder echt nooit echt iets van meegekregen. Nou een gebedje zei voordat ik ging slapen en dat was het eigenlijk. -- Maar ja ik merkte wel dat ik heel wel dat van jongs af aan wel echt heb gemist. Dus echt van ja gewoon een beetje ( ) en ja vond het eigenlijk wel dat er een God was en dat we konden bidden ja en ja dat vond ik heel erg fijn. En ja wat ik zei ik leefde een beetje in mijn eigen wereld en ja ik vind het echt jammer dat ik niet echt religieus ben opgevoed. ( ) Uhm ja nou ja even kijken mmm basisschool was ook ja was gewoon heel leuk. Ik was wel een goede student, dus uhm ja haalde veel hoge cijfers, had veel vriendjes en vriendinnetje uhm maar de overgang van basisschool naar de middelbare school was echt, was echt verschrikkelijk. Was echt van basisschool je kende iedereen al acht jaar naar middelbare school was echt ineens heel anders. Heel ergens anders heen.

C: Was het een grote school?

I. Nee niet echt een grote school maar ja ik woonde in X en daar was één middelbare school in X en dat was echt voor ja ik kom uit X dus dat was echt een kakkersschool en nou ik weigerde daar dus heen te gaan. Ik denk ik ga niet naar een kakkersschool dus ik ga lekker heel ergens anders heen. Toen ging ik uhm met twee vriendinnetjes naar X en dus dat was echt elke dag fietsen en dus dat was een beetje uhm ja wat men noemt een alternatieve school een beetje meer vrije school waar uh heel veel ( ) Maar goed ja ik vond uh de eerste paar jaar van de middelbare school vond ik echt, echt verschrikkelijk. Het was echt ja gewoon echt verschrikkelijk. Ik ging daarheen met mijn beste vriendin nou die had me meteen gedumpt na het eerste jaar, die dacht nou zoek het maar uit. Nou ik was nog helemaal niet klaar daarvoor om echt uh – en dus ik kon gewoon echt geen vrienden maken en ik voelde me gewoon overal nergens bijpassen en uh ja. Mijn eigen hoekje en dat kwam eigenlijk pas ja nou de eerste paar jaar waren gewoon echt heel erg. Dus ja nou ja ik was mijn hele leven echt een streber dus ik legde heel veel druk op mezelf om goede cijfers te halen. En dat lukte over het algemeen wel maar ja ik vond de middelbare school ja het was niet echt de fijnste periode in mijn leven. En ja

---

Uhm ja eindexamen toen was ik echt echt helemaal kapot. Toen dacht ik echt van nou het interesseert me allemaal niet meer. Echt klaar. Ik was echt helemaal school af, ik was er helemaal klaar mee. Mijn examen heb ik middelmatig gedaan nou goed diploma gehaald Ik was er gewoon zo klaar mee

C: Had je dan zoiets van ik wil iets anders? Had je een idee wat je dan wel wilde?

I: Ja ik wilde gewoon. Ja ik wilde gewoon klaar mee zijn Was gewoon helemaal klaar mee al dat stomme huiswerk. Uitzien naar de universiteit gewoon echt ja gewoon ja studeren wat je echt wil studeren in plaats van allerlei dingen ja die moet je natuurlijk doen. Maar ik was heel erg goed in talen dus alle talen vond ik heel leuk maar ja dan moet je natuurlijk ook nog wiskunde doen en scheikunde doen. Ja ik wist niet zo heel goed wat ik dan wilde gaan studeren. Ik wilde eerst antropologie gaan studeren En toen in de tussentijd ( ) vond ik het heel erg interessant. En ja dat begon gewoon eigenlijk met het Arabisch ja de taal vond ik gewoon heel erg interessant en dan kijken of ik een beetje de richting van het midden oosten op kon. Maar ik was er nog niet helemaal zeker van en aangezien ik zo klaar was met school ging ik een jaar gewoon werken Gewoon werken Maar ja dacht ik als ik nu meteen door ga naar de universiteit daar heb ik gewoon geen zin in. Dus ja op een gegeven moment ben ik een stom suf baantje gaan doen. Ik dacht van ja oké ik heb vwo gedaan maar ik wil niets doen waarbij ik me ook nog mentaal moet inspannen. Ik wil gewoon iets heel sufs gaan doen. En ja toen kwam ik bij uh – linnenkamer van een verzorgingshuis. Dus dat was gewoon elke dag, dag in dag uit kleren wassen, knoopjes aannaaien na ja En dat was gewoon de perfecte baan die ik nodig had. Gewoon lekker nou ja gewoon soort van automatische piloot je werk doen En niet te veel nadenken en ik had hele leuke collega's gelukkig En één college is echt nu nog steeds ook echt een van mijn beste vriendinnen en vriendinnen aan overgehouden en ja het was echt gewoon ja elke dag was het feest en we gingen kussengevechten houden en weet ik niet veel wat. En ja het was gewoon een suffe baan, je moet wat We deden er gewoon eigenlijk alles aan om het gewoon leuk en gezellig te maken. En dat lukte goed. In die tijd had ik dat echt nodig. Gewoon even lekker weg van alle stress en gewoon lekker even niks, nergens aan denken, gewoon helemaal niks. In die tijd heb ik echt helemaal niks gedaan behalve gewoon een beetje werken. Nou goed ben ik op de Universiteit een beetje rond gaan kijken en uhm nou ja goed toen en het was eigenlijk meteen ik ga geen culturele antropologie studeren maar ik ga Arabisch studeren. En dus toen ben ik Arabisch gaan studeren hier aan de Universiteit. Omdat ik dat leuk vind en het is natuurlijk ook een taal en ik ben altijd goed geweest in talen ja uh vond ik heel leuk. Wat het leukst was, nou dat trok mij heel erg is dat je in het tweede jaar, in het tweede jaar kan je naar Cairo gaan voor een aantal maanden. Dus daar zat ik natuurlijk heel erg op te wachten, ik dacht oeh dat vind ik leuk Ondertussen kreeg ik ook interesse in de Islam want ja dat hoort erbij, dan krijg je de geschiedenis van de islam dus dan lees je heel erg veel en ja uhm. -- Ja toen kwam dat tweede jaar er natuurlijk aan en toen mocht ik een semester in Cairo gaan studeren. ( ) Het is echt goed voor je taal want waar kun je nou beter een taal leren als in het land zelf. Dat is heel erg logisch. Met twee van mijn studiegenoten hebben we dus vier maanden samengewoond En uhm – ja leuk vond het heel hard werken, was echt uh veel heftiger dan ik had verwacht. Iedereen had gezegd van 'Ja je krijgt heel weinig huiswerk en je krijgt alle vrijheid om te doen wat je wilt en huiswerk heb je gedaan in een uurtje en was blijkbaar precies dat jaar dat ja uh het systeem hadden omgegooid omdat ze zagen dat dat studenten helemaal niet na de lessen gewoon lekker naar buiten gingen enzo dus hebben ze gedacht van nou dan geven we maar meer huiswerk Dan leren ze het ook wel Maar daar was ik niet zo mee eens dan kun je lekker nou de stad enzo intrekken ' Nou dat is dus helemaal niet zo. ((lacht)) Dat. Het was echt gewoon heel erg leuk, vier maanden. Nou ik had daarvoor, voordat ik naar Egypte ging, dacht ik wel een beetje zo van nou als ik daar ben ga ik gewoon nog meer ja ook in contact komen met moslims en over de islam en misschien kan ik daar met mensen over praten en misschien kunnen we dan, kan

ik dan wel kijken of ik die of ik die stap kan zetten. ( ) Ik ging niet uh echt doelbewust. Ik ging niet echt ja stappen zetten maar ja het ging het een beetje vanzelf. En uhm anders dan daarvoor kleden en uh gewoon uh ja gewoon toch niet zo prettig en toen ging ik me een beetje anders kleden en ja in Egypte inderdaad kwam ik dus wel in contact met andere met andere moslims en als ik als ik me nu niet bekeer voordat ik terug ga naar Nederland dan durf ik het misschien niet meer. Dat dacht ik echt. ( ) Misschien ja wordt het helemaal niet geaccepteerd. Drie weken voordat ik terug ging naar Nederland ben ik bekeerd en uh – dat was gewoon vrijdag ging ik met vriendinnen naar de moskee.

C: Waren zij moslim?

I: De een was geen moslim, de ander wel. Dus uh nou goed voor mezelf besloten als ik nu de moskee uitloop, hou ik die hoofddoek gewoon om. ( ) Ja nou goed toen ging ik weer terug naar huis, toen moest ik terug naar huis. En uh wwel el in de tussentijd mijn ouders wel verteld dat ik was bekeerd. Dat moest natuurlijk over de telefoon en uh ja ik vertelde het mijn moeder en mijn moeder gaat zelf ook al jaren heel veel naar Egypte dus die had zoiets van oh nou, een beetje zo van ja oké is goed als jij ja als jij dat wil ja dan uh vind ik goed. Ja die was uh die was er heel blij mee. Mijn vader dat was het probleem, mijn ouders zijn in de tussentijd ook wel gescheiden en mijn moeder ja ik heb gewoon een heel goede band met mijn moeder. En daar zag ik heel erg tegenop want dan moet ik hem én bellen én dan moet ik hem dat vertellen. En toen heeft mijn kijk mijn moeder heeft mij ook niet religieus opgevoed maar ze heeft nog wel een idee van nou ja die heeft nog wel iets van haar eigen geloofssysteem. Om er maar een naamje aan te geven. Maar als ik christen was geworden had ie het ook heel erg gevonden. Maar goed na ja ik moest het hem toch vertellen dus uh maar goed ja zoals ik had verwacht hij was er echt helemaal niet blij mee. Het was echt van oh en goh en na ja maar accepteren maar blij ben ik er niet mee. Nou ja goed dat had ik verwacht dus ik maar ja natuurlijk vind je het dan nog wel erg om dat van je vader te horen omdat je denkt van ja kom op. Maar goed maar ik heb al best wel lang niet zo'n goede relatie met mijn vader. We kennen elkaar gewoon niet zo goed ja terwijl van mijn moeder wist ik gewoon die die ziet zoiets een beetje aankomen terwijl mijn vader gewoon die had echt zoiets van. 'Hoe kan dat nou, hoe kan dat nou.' En dat was ook zo typisch want hij was toen toen was hij nog piloot, hij is inmiddels met pensioen maar hij was nog in Cairo bij mij thuis omdat hij toevallig moest werken, dus hij was bij mij in Cairo thuis. Na ja en toen ja nou het was bij mij in huis en daar lagen allemaal boekjes van de islam en hoe je moest bidden lagen daar gewoon en ik weet dat ie ze allemaal heeft gezien maar en als ik dan een week later vertel ik ben moslim geworden dat vond dat vond ie heel erg raar dat had ie dus niet zien aankomen oké. ((lacht)) Hij is gewoon zo iemand die misschien uh een beetje mannen eigen uh die zien dat niet. In de tussentijd is het wel uh ik heb er laatst nog met hem over gehad. En hij vind na ja zoals ik al zei hij is gewoon antigodsdienst. Hij vind het gewoon, hij zal het nooit begrijpen, hij zal mij nooit begrijpen en denk ik ja nou ja goed dan begrijp je het maar niet maar je moet het maar accepteren. En hij heeft heel erg problemen met mijn kledingkeus. Hij vindt gewoon echt uh ja zo van je bent al een beetje afgesloten maar juist doordat je je zo kleedt zoals je je kleedt, ben je helemaal afgesloten. Nou ja goed ik zie dat niet maar ja. Er is een wereld voor me open gegaan toen ik moslim ben geworden want dat is namelijk de hele grote moslimgemeenschap. Waar je natuurlijk dan als bekeerling ontzettend makkelijk contact mee krijgt eigenlijk. Het is het is een beetje verschillend. Het is niet dat je nou zo over straat en iemand ziet me lopen en zegt: 'hé wat leuk..' ((lacht)) Nee zo gaat het natuurlijk niet maar als je iemand al een beetje leert kennen dan is het, merk ik wel om me heen dat een heleboel moslims ( ). Uh inmiddels wel een hele grote groep.

C: Had je daarvoor al veel contact met moslims? Of had je alleen die ene vriendin?

I: Nou nee uhm ja ik had eigenlijk uh ja een beetje twee vriendinnen nou ja dus een zij uh was ook moslim en ( ) had een Marokkaans vriendje dus ja nou goed uh achteraf gezien denk ik

die jongen was volgens mij uh helemaal niet echt moslim, hij is natuurlijk gewoon geboren als moslim. Ja dus inderdaad ja in de tussentijd kwam ik een beetje vooral in contact met de Marokkaanse . en ja uh niet zozeer dat ik echt uh met hem er veel over had, ik had het er natuurlijk wel over ook ja de studie en ja praktiserend moslim, denk ik van o ja de ramadan en ja achteraf denk ik ja ik sta er gewoon heel anders in maar goed. In de tussentijd natuurlijk en wegens mijn studie en uh nu ook uh vrijwilligerswerk gewoon meerdere moslims om me heen. ((lacht)) uh ja --- weet niet meer waar ik het over had

C: Over je vader

I Ja over mijn vader ja inderdaad ja nee we zijn nu een beetje op het punt beland ja hij accepteert me. Ja ik kan er gewoon wel verder wel over praten. Ja mijn broer is echt zo iemand die denkt echt helemaal nergens over na en ja dat klinkt misschien een beetje flauw maar mijn broer heeft gewoon zoiets van als jij dat wilt nou dat is goed oké Hij bekijkt het rationeel en dat vind ik leuk en ik praat er verder met hem niet heel erg over en als ik er met hem over praat dan is het van oh oké ((lacht)). Zonder oordeel of zonder van dat vind ik raar ja heel leuk vind ik eigenlijk. Maar ja toen kwam ik terug naar Nederland en ja uh toen zag ik mijn familie. Ja mijn -- mijn hele familie is heel erg heel erg tolerant Ik vind het af en toe zelfs echt een beetje te tolerant ze vinden gewoon alles doodnormaal. En alles is gewoon En gewoon nou ja die eerste paar maanden want ik was gewoon een beetje zo van ja nou goh wat als ik terug ga, maar positieve reacties van allemaal gewoon van mijn familie en van mijn vrienden van allemaal niet-moslims. Ja nou oké nou goed ja het past bij je en het is ook gewoon ook consequent uitleggen. Eigenlijk uh ja nou toch nog ander kleding, ben in de tussentijd wel -- ik denk dat ik me daar ja prettiger in voelde -- want ik had het gevoel dat ik werd nagekeken en ja nou ( ) Toen hield het vanzelf op. Het is echt niet van de één op de andere dag gegaan.

C. Kun je me uitleggen wat er erg is aan blikken van mannen?

I: -- Ja goeie vraag uhm -- ja ik heb voor mij in de tijd dat ik me wel strakke kleding enzo droeg, werd ik niet geaccepteerd als mannen mij niet aantrekkelijk vonden Of door andere mensen en betekende ook dat ik vriendjes moest hebben en ja nou ja uh een beetje ja op de een of andere manier probeerde ik maar alles om een beetje sociaal geaccepteerd te worden. Terwijl die dingen gewoon helemaal bij mij passen zoals uitgaan en drinken en ik heb echt ik heb alles gedaan maar ik heb me gewoon nooit nooit prettig bij gevoeld. Gewoon echt zo van dit past niet bij me en als ik dit doe dan heb ik geen respect voor mezelf voor uh wie ik ben. En uh ik heb daar echt jaren een beetje mee gestoeid en geworsteld. Wel strakke kleding droeg en als ik dan aandacht kreeg van mannen vond dat ik eerst nog wel positief dacht ik van goh nou wat leuk er is iemand die mij leuk vindt, die mij aantrekkelijk vindt of mooi vindt maar ja -- als ik dan achteraf verder keek dan dacht ik zo van ja ze zijn maar geïnteresseerd in een ding Het gaat helemaal niet om wie ik ben als persoon en uhm het gaat echt alleen maar om strakke broek en borsten en dat is echt dat is echt mijn ervaring geweest dat is echt het enige waar mannen op uit zijn. En toen ik dat een beetje door begon te hebben zo van mannen zijn helemaal niet geïnteresseerd in wie ik echt ben -- toen dacht ik van ja maar --

C: En bijvoorbeeld mannelijke studiegenoten?

I: Nou die waren er ook niet zo heel veel en ja omdat ik toch ja helemaal geen contact mee dat heb ik in die tijd toch een beetje afgesloten terwijl er ook een tijd dat ik heel veel met jongens omging dat ik echt dacht van veel relaxter dan al die meisjes met al dat gedoe en dat was ook nou goed dat was ook normale vriendschappelijke contacten maar ik had toch altijd het idee van ja dan wilde de een dan wilde of ik weer net iets meer of dan wilde de ander weer net iets meer en ja dat vond ik uiteindelijk, dat vond ik ja ik vond het gewoon ook niet werken gewoon het hele tussen een man en vrouw een normale platonische vriendschap. Het werkte voor mij gewoon helemaal niet. Ik geloof daar gewoon niet zo in. En dan gewoon echt gebaseerd op mijn ervaring ((zucht)) ja ik vond en na ja nu denk ik zoiets je kan niet zien wat

er onder zit dus dat na ja dat zegt niet dat moslimmannen dan daar niet naar kijken of dat ze daar niet in geïnteresseerd zijn. Iedereen wil er gewoon goed uitzien dus dat uh ja ik heb toch het idee dat het inderdaad niet meer perse om uiterlijk hoeft te gaan en uh ja. Ik droeg echt altijd make-up er was echt geen moment dat ik er aan dacht om zonder make-up het huis uit te gaan. Het was echt gewoon nee dat doe je niet en ja dat was ook niet van de een op de andere dag ik denk dat ik uhm toen was ik ook net bekeerd toen droeg ik nog wel wat make-up maar op een gegeven moment toen had ik ook zoiets van er kijken mannen naar me en misschien was dat helemaal niet zo maar dat idee had ik en ik heb altijd, ik droeg altijd veel oogmake-up en in de Arabische landen was dat echt altijd echt een lokkertje want dan zagen ze die blauwe ogen en ja veel mascara en eyeliner en ja dat dat is gewoon heel erg in trek in de Arabische landen Na ja goed dat had ik dan ook nog wel toen ik net was bekeerd en ja ik voelde me daar gewoon niet prettig bij en ik had echt zoiets van mannen kijken nog steeds naar mijn ogen en dat wil ik helemaal niet want ik wil helemaal niet die aandacht meer krijgen. Dat was in de tijd dat ik heel erg onzeker was en juist die aandacht wilde dat ik me goed over mezelf kon voelen en ja dat had ik niet meer nodig en dat wilde ik ook echt helemaal niet Dus ja uhm dat heeft denk ik wel een jaar geduurd uhm ---

Nou ja goed ik heb mijn studie gekozen echt omdat ik het leuk vond en niet omdat ik dacht van daar kan ik iets mee. Ik ben ook totaal niet niet carrièregericht en ben ik ook nooit geweest ja ik ben natuurlijk wel altijd een goede student en ja de baan die ik nu heb ik hoop wel dat dit een tijdelijke baan gaat blijven want ja ik kan er ten eerste echt mijn geld niet mee verdienen en ja uh vertalen ja ik heb al heel lang zoiets van vertalen wil ik ook niet. Ik hou echt heel veel van taal maar uhm vertalen is gewoon achter je bureautje, achter je computer zitten met je woordenboek en totaal geen contact met andere mensen en ja dat is gewoon iets wat ik heel graag wil (Ik geef nu les aan kinderen) die thuis geen Arabisch spreken en dus gewoon alleen maar leren lezen en schrijven enzo Ja lastig. ik vind het ook heel erg moeilijk Ik ben ook totaal geen onderwijzeres. Maar ja gewoon het contact met mensen om me heen vind ik wel heel erg leuk. En ja ik zou gewoon dolgraag de rest van mijn leven blijven werken ook al is het niet perse voor geld maar gewoon vrijwilligerswerk of echt uhm ik heb lang gedacht misschien moet terug gaan naar Egypte. Ik heb gewoon altijd het idee gehad ik wil me inzetten voor de maatschappij gewoon iets Als ik terug kijk op mijn leven -- ik heb geld was echt nooit een issue voor ons, mijn vader had gewoon een goede baan en we konden reizen en en het is niet dat mijn broer en ik alles kregen maar ik ben financieel gezien zo goed opgegroeid en er was echt nooit iets waar tekort aan was of en weet je en alles was er en ik heb alle kansen gekregen. Ik kon gewoon gaan studeren en mijn ouders die uhm zijn gewoon heel makkelijk die ja uhm die hebben me eigenlijk altijd financieel gesteund nou ja goed wat er ook nodig was, het was er gewoon altijd. Ik heb het gewoon goed gehad maar er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. Maar hoe dat er precies uit zou komen te zien of hoe praktisch.. hoe praktisch gezien zou moeten doen daar ben ik daar nog niet over uit. Daar ben ik al twee jaar mee aan het stoeien en over aan het nadenken van wat moet ik nou en ja daarnaast ja daarnaast wil ik gewoon heel graag een groot gezin. Ik uh ik wil nu nog niet trouwen uh ik wel onlangs iemand een soort van date gehad dus een potentiële kandidaat via via maar (hij woont in Egypte) dat zie ik ook helemaal niet zitten ( )

C: Gaat het dan zoals het daar ook gaat. Je gaat langs, je praat wat en je beslist na één of twee keer?

I: Ja ja nou goed ja ik heb pas een keer gezien en dat was toen hij in Nederland was en hij is nu weer terug in Egypte Het is inderdaad zo dan zie je hem een keer en dan gaat hij weer terug naar Egypte en dan moet je maar besluiten of je hem hierheen wilt halen of niet en ja – of jij daarheen wilt gaan of niet. Na ja goed dat is wel ook op basis van mijn ervaring met jongens ik vind het ook zo'n gedoe al dat vriendje en vriendinnetje. Ik voelde me er nooit

prettig bij en ik denk nu zo van dan maar van ja dan bekijk ik het maar een beetje van de praktische kant en ja je bekijkt het ook gewoon heel erg praktisch zo van kan het kloppen en zou je met elkaar een gezin kunnen opbouwen en echt een relatie kunnen aangaan en ja daar voel ik me nu gewoon wel prettig bij Ik ben echt een gevoelsmens dus wat betreft laat ik het gewoon altijd aan mijn gevoel over en als iets niet goed voelt dan zou ik het niet doen. En nou ja ik vind het heel moeilijk uh ja maar ja ik weet van mezelf als ik verliefd ben, ben ik niet meer rationeel en dan gaat gewoon alles dan gaat het hele systeem daarboven uit en dan wordt het dus echt niks dat weet ik gewoon van mezelf. Dus nu is een beetje mijn plan om vooral niet echt op iemand verliefd te worden en toch meer gewoon een beetje mijn hoofd koel te houden en gewoon toch uhm ik heb het alleen in mijn hoofd bedacht ((lacht)). En ja in de praktijk ik weet niet of dat zal werken En nou ja goed ik bedoel als ik iemand ergens zou ontmoeten via mijn werk of studie dan wil ik het een kans geven uh om te kijken hoe het loopt maar wel in een islamitisch kader dus inderdaad ik heb geen vriendje. En ik denk dat ik me daar wel prettiger bij voel. Ik heb niks te verliezen ((lacht)) Dus ja het is gewoon afwachten. En ik zie het wel. Maar dan denk ik ergens ook wel als ik vier kinderen wil, moet ik nu wel een beetje gaan beginnen. Maar goed ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor. ((lacht)).

## Vragen

C: Rekening je jezelf tot een bepaalde stroming?

I: In brede zin? Of in ja uh ik ben soenniet ( ) en ik denk dat dat toch vooral te maken heeft met uh met de mensen waar je al mee omgaat Toen ik las over sjisme dacht ik van oké dit is zo niet mijn idee over waar de islam om draait dus dat was gewoon uh dat was nog niet eens - - ja de vriendinnen die ik had zijn of Marokkaans of Turks dus die zijn sowieso allemaal soennitisch en ja in Egypte ook dus dat zijn allemaal. Ja ik denk dat het toch vooral te maken heeft ik denk dat het te maken heeft met de mensen waar je mee omgaat en ja nou goed ik heb daar van te voren ook niet heel erg over nagedacht. Ik heb nu af en toe nog wel eens vragen en dan kan ik het aan mijn vriendinnen vragen maar die zeggen ook van uh weet ik het of die zeggen die hebben daar totaal geen verstand van dus ik heb zelf nog wel eens van als ik nou een vraag heb aan wie moet ik het vragen?

C: Ga je naar de moskee?

I: Nou uh nee ik ben eigenlijk al een hele tijd niet meer naar de moskee geweest want ja sowieso uh ik woon in X en daar hebben we geen moskee dus uh en ik ben die heel erg houd van uitslapen en uh tegen de tijd dat ik wakker wordt is er al geen tijd meer om de trein te pakken en naar X te gaan Dus nee ik ga niet naar de moskee Ik heb wel uhm afgelopen half jaar een cursus gevolgd bij Darm. Het was de eerste cursus die ik deed en het was eigenlijk gewoon een hele brede cursus ( ) Zij willen ook nergens bijhoren Ze zijn academisch geschoold en dat zeggen ze ook: 'We zijn academici dus uhm wij hebben verder ook geen persoonlijk oordeel over bepaalde stromingen.' En soms geven ze wel een persoonlijk oordeel maar dan zeggen ze wel van dit is echt heel persoonlijk Gewoon hoe zij de islam hebben gestudeerd. Zij hebben echt gewoon bij een islamitische universiteiten gestudeerd. ( ) Ik vind het wel fijn dat ik niet als moslim ben opgegroeid omdat je dan niet zit met traditionele normen en waarden die dus niks met de islam te maken hebben. Maar die gewoon bij de cultuur horen. Waar die moslims wel vaak helemaal geen weet van hebben. -- uhm ja dus ja aan de ene kant ben ik daar heel blij mee maar aan de andere kant denk ik ook van ja ik heb echt zo'n achterstand. Ik ben echt bekeerd toen ik 21 was en ik heb al 21 jaar achterstand met mijn islamitische kennis zo zie ik dat af en toe en ja uhm ik had natuurlijk voor mijn gevoel echt helemaal geen kader Gewoon het enige wat ik wist over de islam is wat ik hier op de universiteit te horen kreeg. Ja ook dat denk ik ook wel eens kan ik het gewoon heel erg rationeel bekijken Mijn neef heeft zich meer dan tien jaar geleden bekeerd



en heeft zich echt van heel de familie gewoon afgekeerd, hij was daarvoor al heel erg afgezonderd en hij wilde eigenlijk niet bij de familie horen en uh die gewoon niet met Nederlanders of niet-moslims te maken wilt hebben zelfs. Maar uh mijn tante die die mag dus ook geen oma zijn voor die kinderen want ze is geen moslim en hij wil echt niet dat zijn kinderen contact hebben met de familie ook al zijn het zijn ouders. Uhm -- ja zo ben ik dus echt totaal niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik zou zeggen van nou jullie zijn maar stomme stomme niet-moslims ik uh wil niet meer met jullie omgaan. ( ) Zo bekijk ik dat ook helemaal niet. Je kan niet je kan echt niet je gewoon zomaar van je ouders afkeren. Ik bedoel uh hun relatie is nooit echt goed geweest, hij is altijd wel buitenbeentje geweest gewoon voor andere redenen. (drugsgebruik). Maar dat is zijn keuze. Ik heb hem in de tussentijd ook helemaal nooit meer gezien

C: Vier je verjaardagen?

I: -- Uhm Nou ik vier mijn eigen verjaardag echt nooit omdat ik gewoon ik vierde ik eigenlijk ook al nooit Nou ja cadeautjes krijgen, ja als ik die krijg, neem ik het wel aan. Ja natuurlijk nee uhm op zich mijn vader viert dan af en toe wel zijn verjaardag dan gaan we uit eten en dan ga ik mee

C: En als zij dan een wijntje drinken, vind je dat dan erg?

I: Ja ik vind ik vind het jammer maar ik kan er niets aan doen kijk ik woon nu ook nog bij mijn moeder en mijn moeder drinkt ook maar ik kan er niets aan doen Ik kan er wel wat van zeggen maar dat heeft totaal geen zin en als zij mijn keuze respecteert dan moet ik ook haar keuzen respecteren en ja het blijven mijn ouders maar ja uh ik drink geen alcohol, ook geen vlees voor mij --

C: Luister je muziek?

I: Uh ja muziek luister ik wel naar uhm ook dat is iets waar niemand over uit is. Mag het nou wel of mag het nou niet. Ik denk zo van ja ik heb muziek altijd al leuk gevonden Muziek is echt gewoon echt bij mij. Ik luister echt mijn hele leven al muziek en ook van alles en maakt ook niet uit wat dus ja ik denk zoiets van als het mij verder niet niet afleid van belangrijker zaken dan dan waarom dan moeilijk doen. ( )

Als ik me vergelijk met de moslims die ik ken dan ben ik al bijna extreem maar dat komt simpelweg gewoon omdat omdat zij bijvoorbeeld al niet bidden en bijvoorbeeld al geen hoofddoek dragen of gewoon heel andere kleren dragen. ( )

Ik ben niet heel erg strikt maar er zijn gewoon vijf zuilen die gewoon echt verplicht zijn, waaronder gewoon vijf keer per dag bidden en als je dat al niet doet dan ben je gewoon niet praktiserend bezig. Het kan veel strikter maar het kan ook veel losser dat kan

C: Wat brengt de islam jou?

I: Ik heb ook uhm een periode gehad waarin ik dacht ik ben niet religieus opgevoed en ik mis het en toen ben ik zelf de bijbel gaan lezen en dat werkte helemaal niet Het werkte gewoon echt niet. Huh huh ik begreep het gewoon niet. En ook het taalgebruik dat werkte al helemaal niet. Uhm ja ik denk dat het op een gegeven moment gewoon zo gelopen is en het belangrijkste verschil was inderdaad ik was als kind eigenlijk wel christen maar heb ik nooit geloofd in de heilige drie-eenheid. Ik kon gewoon niet geloven dat God een zoon had en dat ie die had opgeofferd In mijn herinnering vond ik dat niet logisch vond ik dat gewoon niet logisch. ( ) Ja het geeft me veel respect voor mezelf en veel respect gewoon voor alles om me heen want ik weet alles is Gods creatie. Ik ben zelf een heel erg gedisciplineerd persoon dus ja regeltjes vind ik niet erg, dat past eigenlijk wel bij me en ja al die vrijheid achteraf gezien was ik daar helemaal niet zo blij mee. Al die vrijheid, ik ging allemaal rare dingen doen die niet bij mij paste en uh ( ) het bidden vooral echt uhm de relatie tot jouw Schepper en uhm in het christendom is alsof je niet uhm er niet een rechtstreekse band met jouw God. Je bidt gewoon vijf keer per dag en dat is echt veel en uhm die relatie is heel persoonlijk maar tegelijkertijd ook iets heel erg gemeenschappelijks Wat in de islam en in de Arabische

cultuur wel gewoon ja je helpt elkaar en ja gewoon goed sociaal contact en ja dat is ook wel anders in een christelijke gemeente en ja er is altijd wel iemand die nu aan het bidden is en je hebt één doel en dezelfde God, ja ik weet niet.

Einde interview