

## 1. Interviewprotocol Maaïke

### Algemene gegevens

Interview:	Biografisch-narratief
Algemene gegevens:	Maaïke, moslima.
Datum afname.	23 juli 2010
Plaats afname	Op het terras van Engels in Rotterdam

### Verklaring gebruikte tekens:

I:	Geïnterviewde spreekt
C.	interviewer spreekt
--	voor een korte pauze
---	voor een langere pauze
( )	wanneer de woorden niet te verstaan zijn
((lacht))	commentaar: reactie/emotie

Elke zin moet beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt

De naam van de respondent (of andere namen, plaatsnamen en namen van organisaties, uitzonderingen zijn namen welke bepalend zijn voor het begrip van het verhaal) mag niet voorkomen in de tekst

### Contactopname

Ik had een oproepje geplaatst op de site [www.moslīma.nl](http://www.moslīma.nl)

Gezocht 'Nieuwe' Moslīma's

Beste vrouwen,

Ik studeer godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en zit momenteel in de afstudeerfase. Ik schrijf een masterscriptie over vrouwen die zich bekeerd hebben tot de Islam. De vraag hierbij is natuurlijk waarom deze vrouwen juist voor de islam hebben gekozen en hoe zij het geloof beleven.

Hiervoor ben ik op zoek naar vrouwen die mij hun levensverhaal willen vertellen. Het vertellen van je verhaal duurt ongeveer een half uur en maximaal een uur. Het verhaal wordt niet gepubliceerd en daarnaast worden feiten als je naam, woonplaats etc. weggelaten in de uitwerking van het interview. Anonimiteit gegarandeerd. Lijkt het je leuk om je verhaal met mij te delen? Neem dan contact met mij op

Een paar dagen daarna kreeg ik een mail van Maaïke. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en een afspraak gemaakt. Vlak voor onze afspraak heeft Maaïke mij nog gebeld met de vraag of we iets eerder konden afspreken en om te vertellen wat ze aan had zodat ik haar zou herkennen. Een blauwe jurk en voor de rest was ze helemaal in het wit.

### **Ontvangst**

Maaïke en ik kwamen ongeveer tegelijkertijd aan. Ik herkende haar meteen aan haar jurk maar natuurlijk ook aan haar hoofddoek. We wilden eerst binnen gaan zitten omdat daar minder geluiden zijn van de straat. Café Engels ligt naast Rotterdam Centraal dus daar is veel volk op de been. Maar aangezien het binnen warm was, zijn we toch buiten gaan zitten. We hebben wat te drinken besteld en zijn toen begonnen met het interview. Na een minuut kwam ik erachter dat het apparaat weer eens niet goed stond ingesteld dus toen moesten we even stoppen. Maaïke is toen opnieuw begonnen maar het voorstellen staat niet op tape.

### **Interviewsituatie**

Het interview vond plaats op het terras. Het was aan het einde van de middag dus er waren veel mensen die naar het station liepen. Op het terras was het rustig. Er zat nog één ander tafeltje met twee mannen. Ik was tijdens het interview wel een beetje bang dat er bijvoorbeeld mensen naast ons zouden komen zitten en dat het de opname zou verstoren. Maar het bleef rustig. Maaïke ging goed van start. Ze vertelde veel over de periode waarin ze onderzoek deed naar de islam. Dit verhaal eindigde bij haar bekering. Toen ik haar vroeg wat haar ouders ervan vonden, werd Maaïke een beetje stil. Ik moest veel vragen stellen. Maaïke deed er luchtig over maar ik kon wel zien dat ze er moeite mee had. Het gesprek ging weer wat soepeler toen ik wat vroeg over haar vriendinnen. Maaïke heeft veel vriendinnen en dat geeft haar veel plezier. Maaïke leefde op toen ik uit het niets begon over die ene vriend die ze in het begin van het verhaal een keer noemde. Het bleek dat het nog steeds haar vriend is en ze vertelde glunderend dat ze ook gingen trouwen. Aan het einde van het interview heb ik haar nog twee vragen gesteld. Maaïke vertelde dat ze heel open is en zaken graag bespreekbaar maakt en om haar te testen heb ik haar toen heel direct gevraagd of ze nog maagd was. Zonder ook maar een seconde ongemakkelijk te zijn, gaf ze antwoord. Aan het einde hebben we nog wat gepraat over het werk van Maaïke en haar toekomstige huwelijk. Toen ging Maaïke naar het station en ik fietste naar huis.

### **Korte samenvatting van de inhoud**

Maaïke verteld veel over hoe haar leven als fanatiek christen een wending nam. Ze weet zelfs de data nog van bijvoorbeeld de dag dat ze haar eerste koran kreeg van een meisje van haar opleiding. Maaïke verteld dat ze veel in discussie ging met meiden van haar opleiding over de islam en het christendom. Op een gegeven moment had Maaïke het idee dat ze er niet meer omheen kon en dat de islam voor haar het ware geloof was. Haar ouders hebben moeite met de situatie. Zeker toen Maaïke een hoofddoek ging dragen en dat is nog steeds zo. Maaïke woont nog bij haar ouders maar haar moeder en haar zus willen niet met Maaïke naar buiten omdat ze een hoofddoek draagt. Dit is moeilijk voor haar. Maaïke heeft sinds haar bekering nieuwe vriendinnen gekregen. Daar doet ze leuke dingen mee. Maar uitgaan, strandvakanties en drinken doet ze niet meer. Ook gaat Maaïke trouwen met een moslim. In het interview zegt Maaïke op een gegeven moment: 'Ik ben gewoon gelukkig.'

## 2. Interviewtranscript Maaike

I: Toen dacht ik dit is het gewoon, weet je wel en ik ging wel eens op kamp met die met die mensen en uh nou dat kamp was helemaal fantastisch want uh ja de heilige geest weet je wel en dit en dat ik was helemaal woehoe christelijk ((lacht))

C: Oh

I: Ja, ja en toen was ik ook van mijn vriend toentertijd afstand genomen. Ik denk nee dat gaat niet weet je hij is moslim ik ben christelijk, ik wilde echt – ik wilde gewoon een christelijke man klaar.

C: Oké toen was je zeventien?

I: Ja toen was ik zeventien. Klopt, was ik zeventien. En toen ik zeg maar echt heel fanatiek christelijk was, bezig was met het christendom ging ik een opleiding doen, volgen zeg maar in Rotterdam. En ik ging steeds met hun in discussie en ook vanuit daar ging ik me steeds meer verdiepen in het christendom om hun te overtuigen zeg maar van het christendom. En hun wilde mij eigenlijk overtuigen van de islam. Dus maar goed ik werd steeds, ik dacht ohw op de een of andere manier ik ging wel met twijfels naar huis. Ik ging met vragen naar huis. En daarom werd ik nog fanatieker in het christendom. Ik dacht ja dag weet je, ze krijgen mij echt niet. Nou en toen ik ging dus mee met dat kamp en ik dacht echt van dit is het gewoon en ik zei ook tegen die meiden van goh laat het gewoon dit is het ik ben christelijk klaar. Maar goed. Hun hadden echt zoiets van ja nou ja nu ben jij ( )

Ik merkte gewoon dat dat blije gevoel vanuit het christendom zeg maar dat dat bleef niet. Ik ging gewoon verder nadenken, dieper nadenken. Ik ging nog meer met die meiden in discussie en ik dacht van ja maar hun stelde het zo mooi en zo goed en het klopte gewoon allemaal en ik voor mijn gevoel had ik er niks meer op in te brengen. Ik denk van ja, ik ging zo erg twijfelen. Nou toen heb ik op, ik weet de datum nog 15 december --2006 geloof ik, heb ik de Koran gekregen. De Nederlandse Koran van dat meisje dan, een Marokkaans meisje. Ja nou dat dat de Koran was zeg maar. Dat boek heb ik toen de eerste twee weken niet aangeraakt. Ik durfde het echt niet, het zat in mijn schooltas en ik denk laat maar lekker daar. Omdat ik op de een of andere manier gewoon bang was denk ik, bang voor de waarheid of bang voor wat er komen ging. Dus dat christelijke gevoel was er niet meer echt. Ik weet nog dat ik een keer naar de kerk ging dat was volgens mij voor of na kerst ik weet niet en toen zei de dominee ook iets over de islam ofzo en over moslims en toen dacht ik van nou dat klopt echt niet wat je zegt. Dat uh moslims niet dat vreugdegevoel kunnen hebben als ze in het christendom hebben. Toen dacht ik ja het klopt niet en toen dacht ik van zo ik ben gewoon de islam aan het verdedigen in de kerk. Dus uhm – ja ik ging gewoon steeds dieper in gesprek met die meiden en over Jezus zeg maar ja wie is Jezus? Is hij profeet of is hij God of nou gewoon een mens weet je wie is hij nou want ik heb hem altijd als God gezien. Ik aanbidde hem ook, ik sprak tot hem. Dus dat was echt mijn grootste twijfel en is hij opgehangen aan het kruis zeg maar. Dat waren echt de dingen daar twijfelde ik aan en dat was ook het moeilijkste wat is los moest laten toen ik me bekeerde maar goed. Even verder naar die tijd zeg maar. Nou ik ging steeds meer in gesprek en over de hoofddoek natuurlijk en vrouwenonderdrukking en al die vooroordelen ik wilde allemaal weten hoe het zat. Ja toen kreeg ik ook weer contact met die jongen zeg maar. Ja ehm ja en hij had zoiets van nou blijf jij maar lekker christelijk en uh voor mij hoeft je echt geen moslim te worden en eh ja weet je je hoeft dat allemaal niet te doen en wat voor een gevolgen het mee zou brengen met mijn ouders en met de familieband natuurlijk. Maar goed mijn drang naar de islam werd, bleef gewoon en eigenlijk was ik gewoon vrij snel overtuigd. Dat dat de waarheid voor mij was en dat dat hetgeen was waar ik echt in geloofde.

C: Oké

I. Ja het was allemaal zo duidelijk en uh met die meiden, ze gingen me echt boeken geven en ik ging zelf dingen opzoeken op internet. Ik ging boekjes kopen ook over de bewijzen zeg maar die vanuit de Koran in de wereld zijn en dingen die je naar mijn idee, ik kon het gewoon niet meer ontkennen. Ik dacht van nou – alle wonderen en heel heel de zwangerschap zeg maar van de vrouw dat dat al in de Koran staat vermeld terwijl de mensen nog geeneens wisten hoe dat allemaal zat en ja hoe de zwangerschap ja hoe dat ging zeg maar. Die die periode en dat het in de Koran staat vermeld terwijl die mensen daar nog geen kennis over hadden, denk ik van ja dat is voor mijn idee al een bewijs van ja er een bewijs van ja dat je daar niet onderuit kan zeg maar. En nog meer van die dingen en ik denk van nou ja – er kwamen van die dingen – ik ging meer over de Bijbel lezen en ik dacht gewoon ja er staan gewoon tegenstrijdigheden in en voor mij voelt het gewoon niet meer klaar, ik vind het niet meer zoals het moet zijn. En dat was de Koran voor mij wel dat is gewoon zoals het moet zijn. C: En wanneer kwam het punt dat je dacht ik stap over, ik stop met fanatiek christen zijn?

I. Ja nou dat was eigenlijk vrij snel. Toen ik die twijfel weer kreeg toen dacht ik van dit is niet goed. Als ik weer die twijfel krijg en ik ben zo, een paar weken zo een paar maanden zelfs zo fanatiek met christendom bezig geweest en ik krijg weer opeens die twijfel en die meiden kunnen mij weer overtuigen en die kunnen mij weer stil krijgen terwijl ik niks in heb te brengen, denk ik van nou weet je dat is voor mij en die wonderen ik kon er gewoon niks meer tegenin brengen ja. Ik denk dat in februari, ik had ik december die Koran gekregen en in februari. Natuurlijk ik had echt heel veel vragen en heel veel twijfels maar mijn gevoel lag al wel dicht bij de islam zeg maar. Ik weet niet dat is snel gegaan. Ja en mijn moeder en iedereen kwam er ook wel achter dat ik ermee bezig was en uh ik had mijn Koran verstoppt maar die had ze gevonden en uh.

C: Waarom had je die verstoppt?

I. Ja ik schaamde me, ik wilde niet dat dat iemand er vanaf zou weten. Ja en uh dat is voor mij denk ik ook wel een bewijs geweest zeg maar dat ik mijn gevoel al meer bij uh lag dan bij christendom.

C: En wat zei je moeder toen ze het vond?

I: Ja van uh ik weet niet waar je allemaal mee bezig bent maar uh ik heb je Koran gevonden dit en dat. Nou toen zei ik van nou ik ben alleen maar aan het onderzoeken en uh terwijl ik eigenlijk al een beetje wist dat ik moslim wilde worden. Ja en uh je weet je doet je familie gewoon pijn ermee en ja ik heb ze er misschien te weinig bij betrokken dat kan ook. Ik heb heel veel dingen uh gedaan zeg maar. Maar goed. --Nou ja en toen uh --de zomer kwam --- Ik had nog een vakantie geboekt met mijn vriendin naar Spanje.

C: Mmm

I: Moest ik lekker met mijn bikini op het strand gaan lopen en toen had ik zoiets van nou dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja omdat het niet toegestaan is. Maar goed ik en gewoon lekker op vakantie gegaan en uh lekker in mijn bikinetje lekker op het strand lekker zonnen. Ik dronk geen alcohol meer toen want daar was ik al mee gestopt. En zij wist er ook vanaf dus dat is nog steeds mijn vriendin trouwens. Dus ja uhm ja even denken hoor. – onderzoek en toen in september nee in oktober, oktober 2007 toen was ik negen maanden met de islam bezig. Toen had ik zoiets van nu is het genoeg, nu ga ik me gewoon echt officieel bekeren. Ja toen ben ik de shahada ik weet niet of dat, ((C. knikt)) de geloofsgetuigenis ging ik uitspreken in de moskee met die meiden van school erbij ja. Ja ja niet met een imam maar wel met een vrouw die daar best wel de regie heeft in de moskee voor de vrouwen zeg maar. Ja de mooiste dag van mijn leven eigenlijk. Maar goed ik denk dat mijn ouders, mijn vriendinnen wisten wel dat ik er mee bezig was, is las veel over islam en opeens at ik geen varkensvlees meer en opeens dronk ik geen alcohol meer dus voor hun was dat ook een teken. Maar goed ik uh ik heb ze er niet heel erg bij betrokken en uh dat wilde ik ook niet. Dus 26 oktober 2007 heb ik de shahada gedaan. Ja uh.

C: Heb je ook een nieuwe naam?

I: Nee dat heb ik niet. Ik heb er wel over nagedacht maar ik dacht van nah maar het is ook niet verplicht zeg maar. En ik denk mijn ouders hebben mij die naam gegeven en uh ik ben Maaike, heel mijn leven ben ik Maaike genoemd. Ik zie ik zie daar ook niks in voor mij persoonlijk. Al had ik nou een naam die niet mocht ofzo maar nee ik ben trots op mijn naam. Ik denk ik ben Maaike klaar. Mijn persoonlijkheid is niet veranderd dus dan hoeft mijn naam ook niet veranderd te worden ---

C: En toen moest je het vertellen.

I: Ja ja dat gebeurde ongeveer drie maanden na mijn shahada en uh in december. Rond de kerst was dat ook dat weet ik nog precies. We hadden ruzie, we hadden wel vaker ruzie daarover en toen dacht ik van nou ik kan het niet meer voor me houden, ik vertel het gewoon. Ik ben moslim klaar. En toen had ik dat verteld en toen uh ging ik naar boven – huilen. Ja dat denk ik maar goed toen uh toen was het eruit en ik denk dat voor het grootste deel de spanning weg was in die tijd maar het is er niet beter op geworden.

C: Nee?

I: Nee. Nee. Mijn moeder uh nou ik ben al sinds ik mijn hoofddoek draag, februari 2008, toen uh

C: Hoeveel tijd zat er tussen je bekering en dat je een hoofddoek ging dragen?

I: Drie maanden ja drie maanden nee wacht, oktober, november, december, januari. Vier maanden. Ja vier maanden.

C: Maar dat is best wel vroeg?

I: Ja ja ik weet niet. Ik was er natuurlijk al best wel lang mee bezig hè? Al negen maanden en ik vond het gewoon al heel mooi eruit zien en de reden waarom je die hoofddoek draagt vind ik gewoon prachtig en ik wilde ook dat mensen aan mij zagen dat ik moslim ben zeg maar. Ik wilde het ook echt gewoon laten zien. Zo van ik ben moslim, ik ben er trots op klaar. Ja en ik begon in februari ook met een nieuwe opleiding dus ik dacht dat is ook een mooie ja een nieuwe start dus. Ja sindsdien ben ik niet meer met mijn moeder weggeweest en met mijn zus. Ze willen niet met me gezien worden met een hoofddoek. Dus dat is er niet echt beter op geworden maar goed uh. –

C: Maar ze willen niet met jou de stad in?

I: Nee nee.

C: Maar hoe gaat het dan thuis?

I: Op zich nu is het wel rustig. Soms zijn er natuurlijk wel spanningen en uh --- ja het is gewoon die hoofddoek als ik mijn hoofddoek niet zou dragen dan dan zou er geen probleem zijn. Maar het is mijn hoofddoek en uh ja dat vinden zij toch een vorm van ja onderdrukking of dat ik ermee te koop loop en ja ik weet niet. Ik doe er nu wel heel luchtig over maar

C: Ja

I: Het is wel heel moeilijk.

C: En je vader?

I: Mijn vader is, ik denk dat mijn vader er een beetje tussen mijn moeder en mij in zit. Tegen mijn vader uh hij kijkt mij wel aan met mijn hoofddoek en soms kom ik hem wel tegen op straat en dan gaan we samen, hij werkt ook in X en dan gaan we samen naar huis en dan dan is hij gewoon mijn vader zeg maar. Ja en dat is iets ja volgens mij is het zo dat hij een beetje tussen mij en mijn moeder in zit. En dat neem ik hem ook niet kwalijk ja.

C: En de rest van de familie? Want die zijn dus allemaal gereformeerd?

I: Mij oom en tante ook niet meer en mijn opa en oma nog wel maar mijn opa en oma zijn echt lief gewoon.

C: Ja?

I: Ja. Echt waar ze zijn gewoon.. toen ik het vertelde natuurlijk ze schrokken wel heel erg maar ze hadden het denk ik erger gevonden als ik zwanger werd ofzo of als ik lesbisch was

geworden. Ja dat vonden ze erger ja dat hebben ze ook gezegd. Weet je meid je bent gelukkig, dat ik nog in God geloof, dat ik bidt, dat ik met geloof bezig ben dat vonden ze heel mooi. En ze gaan ook met mij over praten en uh mijn oma vraagt altijd over mijn hoofddoek en hoe ik het doe en uh ja gewoon weet ja die mensen zijn echt heel lief, echt heel lief

C: En vriendinnen van voor de bekering, ben je daar nog bevriend mee?

I: Ja met één nog heel goed zelfs. Die ken ik al vanaf de middelbare school Dat is ook die vriendin van de vakantie En zij heeft ook zoiets van goh meid dat is jouw eigen keuze en uh ik ben ook gewoon I. Zij ziet, zij kent mij al vanaf mijn veertiende ofzo en die ziet gewoon, qua karakter ben ik niet veranderd zeg maar. Maar het is gewoon puur, ik ga niet meer uit, ik drink geen alcohol meer, ik ga niet meer naar het strand en dat soort dingen dus maar voor de rest ben ik gewoon I. we gaan naar de stad, we gaan naar de film, we doen leuke dingen en uh dat is echt heel leuk en mmm dat is mijn enige vriendin waar ik nog echt goed mee contact mee heb. En dan zijn er nog wel vriendinnen van vroeger die ik af en toe zie die ik gewoon tegenkom maar niet om met hun af te spreken. Maar dat uh we groeien toch op de een of andere manier toch uit elkaar denk ik

C: En je nieuwe vriendinnen zijn allemaal moslim?

I: Ja moslim Ik heb twee hele goeie vriendinnen die zijn ook allebei bekeerd.

C: Oh

I Ja ja ik merk toch dat dat – ik heb toch ook wel een paar Marokkaanse meiden waar ik mee omga maar dat is toch anders Zeg maar die meiden die ook bekeerd zijn, gewoon ja je hebt echt die band. En qua karakter passen we ook bij elkaar en het is gewoon echt superleuk.

C: En is het met de Marokkaanse meiden dan anders omdat ze uit een andere cultuur komen?

I: Ja ook maar ook qua beleving van de islam is ook gewoon anders omdat hun ermee opgegroeid zijn en uh – Ik kan er niet echt wat over zeggen iedereen beleeft het op zijn eigen manier maar ik denk -- dat het dieper zit omdat je hebt er toch speciaal voor gekozen, je hebt er dingen voor gelaten, je hebt er nieuwe dingen voor moeten doen Ik denk ja er zit wel een verschil tussen bekeerlingen en gewone moslims zeg maar die echt ja met de islam zijn opgevoed. Ja ja ja dat denk ik wel. En ook de thuissituaties zijn bij bekeerlingen toch vaak anders zeg maar

C: Ja

I: --

C: En die vriend je had op je zestiende is dat nog steeds je vriend?

I: Ja ja ja ((lacht)) (I. gaat wat rechter zitten en haar ogen gaan stralen) ohw ja al zes jaar nu dus uh ik weet niet we zijn echt veel dichter tot elkaar gegroeid en uh ik weet niet hij is ook gewoon serieuzer. En hij is ja ik weet niet gewoon we zijn echt maatjes. Echt superleuk. En in het begin had ie zoiets van I. doe maar niet ja en ik denk hij dacht ook dat het een opwelling was denk ik. Maar hij had zoiets van weet je voor je ouders en je hoeft het niet te doen en blijf gewoon zoals je bent. En ik had zoiets ja ik wilde gewoon moslim worden klaar. En in het begin natuurlijk hij vond, hij vindt het heel mooi sowieso hoor want ja ik ben ook moslim geworden dus uh voor hem is het ook mmm voor hem is dat ook een geruststelling. Ik weet niet of we nog bij elkaar geweest waren als ik geen moslim was geworden zeg maar.

C: Vanuit hem of vanuit jou?

I: Ik denk vanuit allebei Ik had ook toen ik heel erg met christendom bezig was had ik ook zoiets van ja weet je ik hoef geen moslimman zeg maar dus maar nu is het echt helemaal leuk We gaan ook trouwen. We hebben nog geen datum maar wel zo snel mogelijk. Maar uh ik ben ook ik zijn familie opgenomen en ( ) hij studeert nu ook, hij is ook bezig met zijn scriptie en dus en dan een beetje werken en uh maar uh ja hij is ook nog maar 22 best wel jong nog Hij heeft ook zoiets van nog even rustig aan en dan uh ja het is wel heel leuk.

C: Het is wel een rustige jongen?

I: Ja rustig qua karakter en uh –

C Serieus?

I: Ja niet een straatmarokkaan die je hier in Rotterdam ziet. Ja kijk hij wil ook met mij trouwen en hij weet ook dat een relatie in de islam niet goed is zeg maar. Je kan beter gewoon trouwen. Maar goed wij kunnen nog niet trouwen dus uh ja uh nog even wachten.

C: Maar waarom niet, je kunt ook op maandagochtend trouwen?

I: Ja ja klopt. We kunnen ook voor de islam trouwen maar hij heeft zoiets van ja als ik trouw met jou wil ik een huisje hebben en gewoon een goed salaris hebben, dan wil ik gewoon dat we het goed hebben. En niet dat we moeten bikkelen en dat we elke cent om moeten draaien. Maar goed ja van mijn part ik trouw liever vandaag dan morgen maar ja dus dat is wel heel mooi.

C: Wat vinden je ouders van hem?

I: Ja leuk, ja natuurlijk ze hebben ook wel gedacht dat ik het voor hem deed. Maar ik denk dat ze nu wel inzien dat dat niet zo is. Want ja zeg maar hij is welkom thuis, hij komt ook bij ons thuis en uh ze vinden hem echt uh een goeie jongen en ze zien ook dat het goed gaat met mij. Dus ja.

C: Dus het probleem is echt die hoofddoek.

I: Ja ja dat is echt het probleem ja en het is echt een beetje een strijd lijkt het wel, wie houdt het het langst vol? Doe ik mijn hoofddoek af of zet mijn moeder wel die stap om met mij de stad in te gaan zeg maar. Ja nou ze weet dat ik mijn hoofddoek niet afdoe.

C: En je woont ook nog thuis.

I: Ja ja maar op zich de band is op zich wel goed en we eten elke avond met elkaar en het is wel rustig thuis. Dus en uh ja in de tuin lig ik ook gewoon in mijn bikini lekker te zonnen dus uh ja en verder uh ja ik ben gewoon gelukkig ja het heeft me echt rust gebracht en zekerheid en als ik vragen heb dan kan ik dat in de islam vinden. En of ik er wat mee doe of niet dat is aan mij. Sommige bekeerde moslima's zijn heel heel strikt en heel streng maar uh ik heb dat ja je moet ook je eigen weg vinden in de islam. Ja gewoon ze stoppen met hun opleiding of met mannen in aanraking komen en uh geven geen hand meer en uh ja --- Natuurlijk dat is ieders eigen keus maar ja je moet ook je eigen weg vinden waar jij je gelukkig in voelt in de islam en uh ik zou mij niet meer gelukkig voelen als ik mijn opleiding opzeg, mijn werk afzeg, X verlaat, mannen geen hand meer geef, niet meer op straat kan lopen, geen leuke kleren meer aan kan doen. Zeg maar dus ja.

C: En vier je verjaardagen?

I: Ja nee mijn eigen verjaardag vier ik niet echt. Mijn familie komt gewoon langs maar niet meer dat ik een feestje ga geven. En als mijn vriendinnen hun verjaardag vieren of mijn ouders of mijn familie dan ga ik gewoon langs. Daar doe ik ook niet moeilijk over alleen mijn eigen verjaardag niet. Dat vind ik ook niet echt boeiend eigenlijk. Nee.

C: en voor de bekering?

I: oh ja wel natuurlijk vond ik leuk, feestjes man. Veel niet ja maar wel ben in en in of corso geweest en naar de Thalia. En ik heb ook modeshows gelopen trouwens. Dat was ik even vergeten te zeggen. Niet echt heel, heel uitbundig maar gewoon om een nieuw merk te.. Wij deden zeg maar de nieuwe kledinglijn laten zien. Ik was ook een meisje van het uiterlijk en mooi eruit zien en ook wel eens uitgaan, niet elk weekend en toch wel ja. Echt wel Nederlands meisje zeg maar ((lacht))

C: Zijn er dingen verandert aan je persoonlijkheid.

I: Ja ik hecht niet niet veel waarde meer aan geld of ja wat er anders is aan mijn persoonlijkheid? Ik weet het niet. Ja dan toch wel lekker naar het strand gaan, vakantie dat zijn denk ik de grote veranderingen denk ik. Ik wil wel echt de islam navolgen zeg maar. Ik denk dat ik vroeger meer oppervlakkig was weet je van goh leeft maar een keer en dit en dat. Ik was ook nog best wel jong dus ja doelen -- ik wil gewoon echt wat voor de maatschappij betekenen. Ik ben altijd een meisje geweest van trouwen, kinderen en huisje boompje beestje

Nog echt van het carrière maken, veel geld dit en dat nee. Dus op zich ja het is echt mijn geloof, mijn overtuiging die veranderd is. En toch ook de manier van leven, vijf keer per dag bidden en uh gewoon ook serieuzer over dingen nadenken en dingen laten voor je geloof.

I: Ik bid op mijn werk. Ik heb toestemming gevraagd en ik heb een kleedje gekocht nou ja in het toilet en kun je gewoon de wassing verrichten. En daar is een kamertje en dan ga ik even bidden Er zijn ook mensen die even gaan roken tussen hun werk door en ik ga gewoon even bidden Ja ((lacht)). ( ) toen ik ging solliciteren bij mijn stage, dan moet je natuurlijk werken met jongeren en uh geef je mannen wel een hand en ja ik geef mannen wel een hand en ja Mijn stagebegeleider zei laatst ook echt van dat dat echt weet je twijfels had van ja gaat ze dat allemaal wel volhouden en zouden er geen opmerkingen gemaakt worden over haar hoofddoek en dit en dat. Maar ik ben ik ben qua persoon heel open en ik maak ook wel makkelijk contact en ik niet iemand die niet over dingen praat en uh – waar jongeren over praten. In dit werk wat ik nu doe nou ja die jongeren hebben volop seks, gebruiken drugs nou ja ik ben daar niet uh als ze mij zien denken ze oh een moslima die nergens over praat maar dat is helemaal niet zo zeg maar Dus mensen ja natuurlijk ze hebben bepaalde gedachten als ze een moslima zien. Maar qua persoonlijkheid ben ik heel open en niet echt wat mensen verwachten zeg maar

C: Hoe kijk je nu naar het christendom?

I: Ja natuurlijk ja de bijbel is sowieso oorspronkelijk het boek ook van God natuurlijk. De bijbel was voor de koran hét boek Maar het is verandert en het is niet meer zoals het is geopenbaard. Ja het christendom is ja natuurlijk het is een mooi geloof en uhm hoe de mensen het beleven het is gewoon prachtig, klaar Ik heb het zelf ervaren. Ik kijk niet met afkeer naar het christendom ofzo helemaal niet. Ja het is dezelfde God zeg maar hoe het oorspronkelijk is uhm – is geopenbaard dus voor mij is God niet veranderd. Ja dat klinkt een beetje warrig.

C: Ga je als maagd het huwelijk in?

I: Ja

C: Ohw echt!

I: Dat had je niet verwacht hè?

C: Nee

I: ja.

C: vet spannend!

I: nou moet ik zeggen hij is daar ook heel sterk in gelukkig Ja. Weet je wat het is, hij komt bij mij thuis maar we gaan bijvoorbeeld niet naar mijn kamer. We blijven ten alle tijden beneden waar mijn ouders bij zijn. We gaan gezellig naar de film, we gaan gezellig wat eten, we gaan de stad in ja je moet gewoon die situatie niet zo maken dat het mogelijk is. En natuurlijk we pakken elkaar wel eens lekker vast en dat is gewoon, dat is ook heel intens dus. Ja zolang je die situatie er niet naar maakt, kom je ook niet zo heel snel in die verleiding.

Einde interview