

## 1. Interviewprotocol Lisa

### Algemene gegevens

Interview:	Biografisch-narratief
Algemene gegevens:	Lisa, moslima.
Datum afname.	Vrijdag 30 juni 2010
Plaats afname:	Bij de geïnterviewde thuis

### Verklaring gebruikte tekens:

I.	Geïnterviewde spreekt
C:	interviewer spreekt
--	voor een korte pauze
---	voor een langere pauze
( )	wanneer de woorden niet te verstaan zijn
((lacht))	commentaar: reactie/emotie

Elke zin moet beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt

De naam van de respondent (of andere namen, plaatsnamen en namen van organisaties, uitzonderingen zijn namen welke bepalend zijn voor het begrip van het verhaal) mag niet voorkomen in de tekst

### Contactopname

Ik zag Lisa op het trouwfeest van de college van mijn moeder die ik al eerder geïnterviewd had voor het vak religie en zingeving. Lisa had een paarse lange jurk en een paarse hoofddoek. Ze zag er feestelijk uit maar het was duidelijk dat ze een Nederlandse was. Ze had tijdens de ceremonie een klein baby'tje bij zich en ze zat naast mijn moeder. s' Avonds heb ik haar aangesproken met de vraag of zij misschien wilde meewerken aan mijn scriptie. Ik heb haar e-mailadres gekregen en ik heb haar enkele dagen later een email gestuurd. Lisa wilde wel meewerken maar ze wilde graag bij haar thuis afspreken omdat ze net een kindje had gekregen en dan was het makkelijker om thuis af te spreken.

### Ontvangst

Ik had met Lisa afgesproken bij haar thuis. Ik ging er met de auto heen en kreeg enkele weken later een boete binnen omdat ik vijf kilometer te hard reed! Enfin, Toen ik binnen kwam had Lisa geen hoofddoek op en toen zag ik dat ze eigenlijk heel lange haren had. Het kleine kindje

lag op de grond te spelen. Lisa zette thee met koekjes maar zelf at ze niet omdat ze bezig was met een sapkuur

### **Interviewsituatie**

We zaten naast elkaar op de bank en tijdens het interview maakte de baby af en toe geluidjes. De baby lag op een kleedje op de grond. Op de achtergrond stond de tv aan maar het geluid stond uit. Het interview verliep heel soepel. Ik heb haar weinig onderbroken en ze vertelde heel gestructureerd haar levensverhaal. Ze vertelde heel chronologisch en er zat een duidelijke hoofdlijn in haar verhaal. Misschien had ze er van te voren veel over nagedacht maar misschien heeft ze voor zichzelf een duidelijk en coherent verhaal. Het was in ieder geval heel prettig voor mij dat ik haar niet hoefde te sturen en een passieve rol kon innemen. Tijdens het interview heeft ze de baby op de bank gelegd omdat ze af en toe wat aandacht wilde. Maar meer dan wat geluidjes was het niet. Toen ik thuiskwam wilde ik de tape afluisteren maar toen bleek dat ik de recorder tijdens het interview op de verkeerde stand had gezet waardoor er niets van te verstaan was. Omdat ik dit een goed interview vond heb ik het bestand overgezet op mijn computer en ik heb het bewerkt. Toen heb ik mijn computer aangesloten op mijn versterker en zo heb ik de tape toch kunnen beluisteren en uitwerken.

### **Korte samenvatting van de inhoud**

Lisa is in haar jeugd een aantal keer verhuisd waardoor ze opnieuw kon beginnen. Ze had wel altijd een paar vriendinnetjes maar werd ook gepest op school. Toen Lisa een keuze moest maken voor een opleiding is zij naar de bibliotheek gegaan en heeft ze een groot boek open laten vallen. Het lot bepaalde dat zij mondhygiëniste moest worden. Gek genoeg, is Lisa dit ook gaan doen en heeft zij daar tot op de dag van vandaag plezier in. Tijdens haar studie heeft zij twee jaar modellenwerk gedaan maar hier is zij mee gestopt omdat ze het gevoel kreeg dat ze nooit goed genoeg was. Ze is haar studie gaan afmaken en kwam haar huidige man tegen. Hij was moslim en Lisa ging zich verdiepen in zijn geloof. Ze las boeken en ging naar lezingen. Na veel twijfels heeft Lisa voor het slapen gaan gebeden om hulp en kreeg die nacht een droom waarin zij met een bekeerde vriendin in een kamer overschaduwd werden door Allah. Vanaf dat moment wist Lisa dat ze op de goede weg zat. Ze heeft zich bekeerd en is ruim een jaar na haar bekering een hoofddoek gaan dragen. Hier heeft Lisa veel negatieve reacties op gekregen zowel van haar familie als van andere mensen. Ze is hierdoor ook ontslagen. Maar dezelfde week kreeg ze een baan aangeboden als mondhygiëniste. Onder andere hierdoor gelooft Lisa dat zij geleid en geholpen wordt door Allah.

## 2. Interviewtranscript Lisa

I: Ik ben geboren in X. Ik heb nog één zusje, zij is drieënhalf jaar jonger dan ik. Ik ben verhuisd naar X. Toen ben ik nog een keer verhuisd en daar heb ik gewoond tot mijn negentiende. En uhm Toen ben ik nog een keer gewoond naar X daar heb ik anderhalf jaar gewoond en uhm op de basisschool heb ik wel altijd veel vriendinnetjes gehad maar ik werd ook altijd gepest. Omdat ik verkering had met de populaire jongen uit de klas. Ik had één goede vriendin en die ging ook mee naar de middelbare school, naar de brugklas en uhm het gepest ging daar door. ( ) Toen ben ik ook naar de mavo gegaan. Daar heb ik meer vriendinnen gekregen. Het pesten hield niet op maar ik kreeg wel meer vriendinnen. Ik ben toen wel van school veranderd met een vriendin ben ik naar een andere school gegaan. Ik heb toen veel andere mensen leren kennen en uh via via ben ik toen ik de hardcore scene terecht gekomen (lacht). Ja echt heel erg. En uh ja gingen we naar feesten en heel veel uitgaan. En uh op een gegeven moment wilde ik daar heel graag uit maar ja dat was wel lastig omdat al je vrienden daar inzitten. Dus dat was wel lastig en toen uhm even kijken hoor, toen ik daar in verzeild raakte was ik zestien en toen ik er mee klaar was, was ik achttien. Dus toen ik daar uit wilde was dat heel lastig want al je vrienden zitten daarin en dan is het heel lastig om uit een bepaalde groep te stappen. Toen zijn mijn ouders verhuisd en dat was voor mij een hele goede manier om te zeggen: 'nou doe iedereen'. En toen ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. En uhm ik wilde heel graag doorstuderen en toen ben ik naar het HBO in X gegaan. Ik heb eerst mavo gedaan en daarna heb ik één jaar Havo gedaan maar dat heb ik niet afgemaakt want ja ik ging heel veel uit en ja was nogal rebels en toen haalde ik de havo niet en toen kon ik kiezen of op de havo blijven of een mbo opleiding doen. Ik wist echt niet wat ik moest doen en toen heb ik een heel groot boek gehaald bij de bibliotheek met allerlei opleidingen en toen heb ik het letterlijk zo open laten vallen en toen kwam er dus mondhygieniste uit. Toen ben ik dat gaan uitzoeken want het leek me eigenlijk wel heel leuk maar het was een Hbo opleiding. Dus je moest of een havodiploma hebben of een ( ) opleiding die ben ik toen gaan doen. En dat vond ik heel erg leuk maar ik merkte dat ik heel erg onder mijn kunnen bezig was want ja ik had op de basisschool een havo/vwo-advies gekregen. Dus ja daarom wilde ik wel graag doorleren en uhm ik kon in X een woning krijgen dus dat was heel fijn dat dat heel makkelijk was. ( ) en ik ben op de middelbare school begonnen met modellenwerk maar in dat groepje waarin ik toen zat werd dat niet geaccepteerd. Ja je weet toch iedereen had van die grote schoenen en ja gewoon gabbers zeg maar. Maar ik vond kleding heel leuk dus toen ik op mezelf ging wonen ben ik weer begonnen met modellenwerk. En op een gegeven moment ging dat zo goed dat ik er tussenuit ging en ik heb ook veel in het buitenland gezeten. En ook missverkiezingen en van alles en nog wat en twee jaar heb ik dat gedaan. En toen ben ik weer naar school gegaan.

C: Waarom?

I: Omdat ik het heel graag af wilde maken en dat hele modewereldje is niks voor mij. Het is heel hard en heel achterbaks en ook omdat ik niet m kon gaan met dat je heel dun moest zijn. Ik kreeg heel vaak te horen van je moet afvallen en dat ik niet goed genoeg was en op een gegeven moment breekt dat je, bij mij in ieder geval. Ik trok dat na twee jaar niet meer. En ik wilde heel graag mijn opleiding afmaken. Want als je je propedeuse haalt kun je er wel tussenuit maar het is maar twee jaar geldig. Dus als je dan weer terug wilt moet je je eerste jaar ook weer overdoen dus ja ik had gewoon zoiets van ga maar terug en dat heb ik ook gedaan. En uhm in die tijd heb ik dus ook mijn man leren kennen. Ik heb hem dus via uh een vriendin van mij haar vriend dat was een vriend van hem en we waren toen ja in X weet je wel? Op het strand en toen kwam haar vriend dus met X en dat was voor mij wel liefde op het eerste gezicht ja.

C: Voor hem ook?

I: Ja hij vond mij wel meteen leuker dan dat hij andere meisjes leuk vond en ja dat was wel . ja dat het wel wat ging worden en ja sindsdien zijn we eigenlijk samen Uhm en ja hij is dus moslim. En dingen zoals ramadan dat is wel heel erg belangrijk voor hem en ( ) dan ging ik kijken hoe hij dat dan deed en dat vond hij ook wel prima want ja dat interesseerde me wel heel erg een stoere jongen die zich zo over kon geven aan iets dat je niet zag. En ja ik ben wel van huis uit wel opgevoed met het Lutherse geloof. Want ja mijn moeder is eigenlijk atheïst en mijn vader is Luthers. En mij ouders hadden afgesproken we voeden de kinderen Luthers op, ja mijn vader deed dat. En de verantwoording ligt ook helemaal bij jou. En ik weet nog wel dat toen mijn zusje en ik wat ouder waren, ja pubers dat we dan op zondag naar de kerk moesten terwijl we uit wilde slapen. We gingen niet iedere zondag. Maar er waren wel periodes dat we vaker gingen Ja en in het begin ga je naar een kinderkerk en daar ga je tekenen en plakken en ja dat vond ik leuk maar als je ouder wordt ( ) en ik had er ook gewoon helemaal niks mee. Maar toen ik zeg maar mijn man leerde kennen dacht ik van er is wel iets maar ik weet niet zo goed wat. En uhm omdat hij dan moslim is, wilde ik wel me er wel in verdiepen. Ik wilde er gewoon wat meer van weten want ja het is toch je partner. En ik had helemaal niet zoiets van ik wil ook moslim worden, ik had meer zoiets van ik word nooit moslim. (lacht) maar ik denk dat iedere bekeerde moslima wel iemand heeft in het leven die ervoor zorgt dat jij je erin gaat verdiepen en niet met de intentie van ik ga me bekeren of zo maar voor diegene puur uit interesse Tenminste bij mij wel en ja ik ken best veel bekeerlingen en bij de meeste is het wel door hun partner en ik ken er ook een aantal die niet meer bij hun partner zijn maar die wel door zijn gegaan met het geloof. Ja ik weet niet hoe je het uitlegt maar ik denk niet dat je het uit jezelf bedenkt. Vooral met hoe het nu in de media gebracht wordt. Maar uhm toen ben ik gaan lezen en ook omdat hij mij geen antwoord meer kon geven op dingen. Op de basisdingen kon hij dan wel antwoord geven maar ik ben heel erg iemand van oh waarom dan? waarom dan? Als je met het geloof ben opgevoed weet je vaak de basisdingen wel maar voor de rest ja dat is gewoon zo. En hij wilde me wel helpen maar hij had natuurlijk wel ergens de angst dat ik dat voor hem deed En hij had zoiets van ja als je dat gaat doen moet je dat voor jezelf doen en niet voor mij want geloof is eigenlijk iets heel individueels vind ik dat moet je absoluut niet voor een ander doen. En toen ben ik via via met een meisje in contact gekomen die ook bekeerd was, een Nederlandse En van haar heb ik een boek gekregen en dat ging over het leven van de profeet. Daar was ik zo van onder de indruk, van het hele verhaal Hoe eerlijk hij was en hoe een goed karakter hij had ( ) En karakter is binnen de islam echt echt heel belangrijk en heel veel mensen weten dat niet, maar ik vind dat zo mooi. Ik had echt zoiets van wow hier wil ik echt nog wel veel meer over weten. En toen ben ik via dat meisje met een ander meisje in contact gekomen die wel met een islamitische man getrouwd was want ja ik had wel zoiets van ja als ik hier mee doorga.. Ik zou wel heel graag met mijn man willen trouwen en ja ik wilde wel weten hoe dat dan zou zijn als Nederlandse vrouw. Want je hebt natuurlijk al die vooroordelen dat je als vrouw niet mag werken en dat je als rouw alleen maar goed bent voor het huishouden en de kinderen en uhm denk dat dat wel dingen waren waar je dan over na gaat denken. En die vooroordelen, heb je dan ook. En ja toen heb ik een cursus gevolgd en echt veel lezingen en boeken gelezen.

C: Wat vond je vriend ervan?

I: Uhm ja hij vond het heel leuk en hij was wel heel blij dat ik uhm hoe zeg je dat? Dat ik de islam opnieuw gevonden had. Want ja in de islam wordt iedereen als moslim geboren en ( ) Maar waar je op een geven moment wel tegenaan loopt is dat ik op sommige punten meer weet dan hij en dat ik hem wel eens dan zeg van ja dat mag niet en uhm dus dat is wel moeilijk en uh voor mij ook niet leuk weet je wel dan denk ik dat zo hij eigenlijk zus en zo moeten doen. Maar ja op een gegeven moment bleek wel dat ik er wel veel dieper in zat dan hij. Maar ja hij wilde er wel mee doen maar hij heeft er gewoon weinig tijd voor en ik heb wel veel boeken dus hij leest wel boeken van mij. En ja met die kleine dan zitten er wel

rituelen aan die je dan moet volgen als je net een kleintje hebt en uh daar heb ik dan ook een boek over en ja zijn ouders weet je wel die doen dingen zoals zij ze kennen. Want ja die ouderen die volgen vaak de tradities die zij van horen zeggen kennen weet je wel? Maar niet omdat zij daar zelf over gelezen hebben en ja die ouderen zijn vaak wat koppiger en ja toen heeft hij wel gezegd tegen zijn ouders van ja zo hoort het en jammer dan. (lacht) Terwijl je toch wel hebt dat ze heel erg naar hun ouders luisteren maar dat is niet het geval. Maar uh ( )

C: Wat was het moment na al het lezen en al de cursussen dat je dacht nou ben ik om?

I. Uh ja we zijn een periode heel even uit elkaar geweest. Uh uh ja gewoon door dingen die we oen hebben meegemaakt en ook ja voor mijn gevoel wilde ik er heel graag mee verder en ik kon, kan me nog steeds heel erg vinden in de islam zeg maar Het gevoel ja uhm het is heel moeilijk om uit te leggen maar ik heb wel het gevoel dat ik een band heb met God zeg maar. I weet dat klinkt heel zweverig want ik weet nog dat als vroeger iemand dat tegen me zei dan dacht ik echt van die spoort niet helemaal (lacht) Maar ik heb heel erg het gevoel dat ik geleid wordt en dat gevoel heb ik eigenlijk al vanaf het moment dat ik me daarin ben gaan verdiepen en bijvoorbeeld uh uhm even kijken. Ik was heel erg aan het twijfelen van moet ik het nou wel doen want er zitten wel heel veel regels aan en het is wel een geloof met heel veel regels en ik zie het niet als regels maar als een soort van overtuiging en ik doe dat ook omdat ik daarin geloof dat het niet goed is en niet omdat het niet mag. Maar er komt gewoon wel heel veel bij kijken. Je weet gewoon dat je heel veel gezeur krijgt op het moment dat je je als Nederlandse bekeert weet je vanuit je familie, vrienden, je werk, opleiding, je weet gewoon dat het wel iets is wat heel zwaar gaat worden en waar je wel heel goed over na moet denken en ik wilde er wel honderd procent achter staan omdat ik anders bang was dat ik het niet zo trekken door mijn omgeving. En uhm op een gegeven moment is er een bepaald gebed dat je kan doen en uhm dat is dat je vraagt om hulp en dat doe je dan voordat je gaat slapen en en ja dan krijg je een droom waarin je ja een antwoord in krijgt. Ik was toen wel al zover dat ik wilde leren bidden uhm ja dan moet ik eigenlijk even iets terug eigenlijk (lacht). We zijn heel even uit elkaar geweest. Ook omdat ik wilde weten wat wil ik hiermee? Is dit wat ik wil? Is hij wel degene waarmee ik verder wil? Want ja ik had best nog wel wat twijfels en toen ben ik een paar weken naar X geweest met mijn zusje om daar te werken en toen dacht ik, ik ga kijken hoe ik daar mee omga. Weet je en ik werkte daar op een camping achter een bar en uhm ik dronk eigenlijk al anderhalf jaar niet en ik vond het ook eigenlijk helemaal niet lekker Ik ben toen op mijn iPod had ik heel veel Koranteksten staan en dat ging ik heel vaak luisteren En ik had ook een boekje en om te bidden moet je eigenlijk wel die Koranteksten kennen Dus toen heb ik behoorlijk wat verzen uit mijn hoofd geleerd in een korte periode omdat ik daar heel veel steun uit haalde en rust. En toen ik daar was had ik wel echt zoiets van als ik thuis kom, wil ik een koran kopen ik wil hier echt mee verder. En uhm toen kwam ik dus thuis en uh ik heb dat toen ook met mijn man besproken van ik wil hier mee verder want dit is wat ik heel graag wil. En toen zei hij van ramadan komt er binnenkort aan, ga maar eens meedoen en kijken hoe je dat ervaart ook. Want weet je als je die overtuiging hebt dat je het dan ook wel kan en als je het voor iemand anders doet dan hou je het ook niet vol. Dat heb ik toen ook gedaan en dat ging eigenlijk hartstikke goed, alle dagen vol gehouden En toen heb ik ook een gebed gedaan om leiding te vragen want ik had wel angsten en toen heb ik dat gebed gedaan en die nacht heb ik dus gedroomd. Ik zat in een kamer met een vriendin die ook met een islamitische man getrouwd is en daar ben ik heel erg naar toegegroeid en we zijn nu nog steeds vriendinnen. Maar we zaten daar naast elkaar en zij had een hoofddoek op en ik zat in mij eigen kleding, gewoon normaal En toen verscheen er een hele grote schaduw voor ons, echt heel heel groot alsof er iets heel groots achter ons stond en wij zaten echt helemaal in de schaduw. En ik was een beetje bang van ja wat is dat? En toen zei zij van je hoeft je niet druk te maken want als het goed is dan ( ) En dat was voor mij het teken van waar ik nu mee

ben, ik ben op het goede pad en dit is gewoon echt iets voor jou en ook omdat zij erbij was. Zij is natuurlijk een bekeerde moslima, wist ik dat het echt goed was wat ik ging doen. En ramadan was volgens mij begin augustus en begin november ben ik bekeerd. En uhm, je zegt dat er één God is en dat Mohammed zijn profeet is en dat zeg je met de intentie dat je wilt bekeren en dat kun je in de moskee doen maar ook gewoon thuis. Ik heb dat toen gedaan met een aantal moslima's, ook een aantal bekeerde moslima's bij iemand thuis en dat was heel leuk. Zij hadden voor mij allemaal een kaartje met een boodschap, iets dat ze me mee wilde geven en dat ze heel erg blij voor me waren en dat ze hoopte dat ik er heel gelukkig in zou worden. Hele leuke en motiverende spreuken eigenlijk. En ik had een soort van ja welkomspakket gekregen met een kleedje om te bidden en boekje en ja van alles eigenlijk. Gewoon heel leuk, ze hadden er echt een feestje van gemaakt. En mijn man was er dan niet maar die had vis, een vriendin, een grote bos rozen gegeven, ja het was echt heel leuk. Een nieuw begin zeg maar en ja sindsdien ben ik nog steeds een gelukkige moslima. Ik had heel erg het gevoel dat ik gewoon geleid werd en dat gevoel heb ik nog steeds wel. Ik was ruim een jaar moslim en toen wilde ik heel graag een hoofddoek gaan dragen. Ik wilde het nooit maar op een gegeven moment wilde ik dat toch wel want het is gewoon iets wat er bij hoort en het is wel iets dat van je gevraagd wordt, ja van Allah. Dat je je wilt bedekken voor je man dat hij de enige is die jou onbedekt ziet en dat je je wilt onderscheiden van de niet-moslims. En ja dat bedekken dat is niet iets voor mij, ja weet je wel ik heb modellenwerk gedaan, ja uhm weet je wel missverkiezingen dus ja ik zou het wel gek vinden als ik dan ineens me ga bedekken. Ja dus voor mij is het een stukje identiteit en iets wat ik voor mijn geloof overheb want natuurlijk het is niet altijd makkelijk om een hoofddoek te dragen en ik heb ook heel veel over me heen gekregen. Want toen ik me bekeerde droeg ik geen hoofddoek en niemand die het zag. Ik ben wel vriendinnen kwijtgeraakt want ik ging niet meer uit en ik dronk niet meer en dat vonden ze ongezellig en toen dacht ik wel van als dat de vriendschap voor jou is dan hoeft het voor mij ook niet meer. En het verwaterde gewoon en ik kreeg er veel mensen weer bij omdat ik via via veel mensen leerde kennen met dezelfde interesse. En ik wilde heel graag een keer naar de moskee maar ik kende niemand die met mij wilde gaan en toen heb ik op internet een oproep geplaatst van ik ben die en die en ik woon daar, wil iemand een keer met mij naar de moskee want ik durf niet alleen. En toen heeft een meisje gereageerd die is nu nog steeds een vriendin van mij en ja ik ben met haar gegaan en zo heb ik meer mensen leren kennen. Je krijgt gewoon een heel ander leven, je leert heel veel nieuwe meiden kennen en ja je echte vriendinnen hou je toch nog wel. Zoals bijvoorbeeld X. Zij is nu inmiddels ook bekeerd maar zij was het er toen helemaal niet mee eens en zij dacht dat ik het voor mijn man deed en we hebben daar heel veel discussies over gehad. Daar heeft ze later nog wel haar excuses voor aangeboden maar ik begrijp het ook wel ik dacht ook zo als ik een Nederlands meisje zag dat bekeerd was dacht ik oh zielig dat moest zeker van haar man.

C. En je ouders?

I: Mijn ouders hebben wel heel lang zo gedacht maar dat is ook omdat ik heb heel lang ruzie gehad met mijn ouders, echt drie jaar lang alleen maar ruzie, ruzie, ruzie. En dat is natuurlijk gekomen toen ik hem leerde kennen vanaf dat moment ben ik wel gaan veranderen. Ik ging niet uit, ik dronk geen alcohol meer en in de zomer was ik wel meer bedekt. Ik wilde geen rokjes meer aan en mijn ouders zagen mij heel erg veranderen en gaven hem daar de schuld van. Ja en ik begreep het ook wel maar als je je altijd zo moet verdedigen, ja weet je als ze ook maar iets zeiden dan ging ik al in de aanval en op een gegeven moment kwam ik ook niet meer graag thuis, er was alleen maar ruzie en ik heb mijn ouders ook nooit officieel verteld van ik ben nu moslim. Want dat durfde ik gewoon niet want dan kregen we ruzie. En op een gegeven moment ben ik getrouwd, uhm nee een half jaar voordat ik ging trouwen ben ik een hoofddoek gaan dragen want dat wilde ik gewoon heel graag. En dat verlangen had ik al en dat werd alleen maar sterker, alleen kon ik geen moment vinden dat ik dacht nu ga ik het ook

echt doen. En mijn man, toen mijn vriend zei toen van moet je dat wel doen. Waarom wacht je niet?

(De baby wordt een beetje onrustig en heeft wat aandacht nodig.)

I: En uh die stond er ook niet echt achter dat ik al een hoofddoek zou gaan dragen en uh op mijn werk is toen mijn portemonnee gestolen of ik ben hem verloren en daar zat echt alles in. mijn rijbewijs, mijn paspoort, mijn ov. Echt alles wat je maar kon bedenken zat daarin. Dus ik was alles kwijt en toen dacht ik van he dat is wel een mooi moment om een hoofddoek te gaan dragen want dan moet je natuurlijk alles opnieuw aanvragen en want dat vond ik altijd een probleem want dan draag je een hoofddoek en dan staat er op al mijn documenten een foto zonder. Dat was voor mij gewoon echt het moment dat ik dacht weet je ik ga gewoon een hoofddoek dragen. En toen heb ik mijn man gebeld en gezegd van nu ik heb besloten dat ik vanaf vandaag een hoofddoek ga dragen en hij was helemaal overdonderd zo van moet je daar dan niet over nadenken en toen heb ik gezegd van nee ik weet het zeker ik ga gewoon nu een hoofddoek dragen. En toen heb ik mijn ouders nog opgebeld om het te zeggen en die vonden het heel erg, echt heel erg. De eerste keer dat ik naar mijn ouders ging nou vooral mijn moeder sprongen de tranen in haar ogen, die vond het echt heel erg. En als ik naar mijn ouders ga dan draag ik hem naar achter nog geeneens onderlangs maar naar achter. Omdat ze het eigenlijk niet kunnen handelen nou vooral mijn moeder niet. Maar uh en uh even kijken hoor op school reageerden ze heel heftig. Ik heb toen een vriendin gebeld van school en zij weet ook heel veel de islam zij is ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest en met haar heb ik er ook heel veel over gepraat en zij begreep ook dat ik dat wilde. En ze zei van nou we gaan gewoon naar school en ik blijf gewoon de hele dag bij je en dat heeft ze ook gedaan en daar heb ik echt heel veel aan gehad. ( ) En van een docent kreeg ik ook rare opmerkingen en dat was ja van hem had ik het niet verwacht want hij is qua uiterlijk ja hij is een heel uitgesproken persoon en hij is homo en daar kan je ook echt niet omheen. En hij vertelde dat hij altijd het buitenbeentje was en ik had juist van hem verwacht dat hij me zou begrijpen en hij was uiteindelijk degene die. We hadden een presentatie gehad en uh daar werd ik op beoordeeld en toen werd ik apart genomen en daar was nog een andere persoon bij en toen zei hij van ja ik dacht dat jij echt een integer persoon was. En toen was dat echt een klap in mijn gezicht, ik heb daar ook niet op gereageerd maar later dacht ik van wat heeft dat met mijn presentatie te maken. Het had met mijn hoofddoek te maken dat hij niet kon begrijpen dat ik ja ik weet het niet. En ik ben ontslagen op mijn werk waar ik toen al lang werkte. Ik werkte bij een marketingbedrijf en die zagen het niet zitten en die wilde daar niet mee geassocieerd worden, zo hebben ze dat ook aan me gezegd. En als ik hem afzette mocht ik gerust weer komen werken en als ik hem niet afdeed mocht ik niet komen werken. Maar ja ik wilde het gewoon heel graag en ja toen moest ik iets anders gaan zoeken. En ja weet je, je moet bepaalde beproevingen doorstaan wat ervoor zorgt dat de ene deur dichtgaat maar er gaat ook een andere deur weer open. Dat was iets waar ik altijd al in geloofde maar uh nu eigenlijk nog meer. Want ik ben daar toen ontslagen en volgens mij dezelfde week nog werd ik opgebeld door een meisje die ik echt al een jaar niet meer had gesproken. En zij had een vriendin die een eigen praktijk had en zij zocht nog een mondhygiëniste. Maar wel pas na de zomer. En ik zocht eigenlijk per direct al iets zeg maar uh augustus was voor mij een beetje laat. En toen heb ik haar gebeld van kunnen jullie misschien per direct iemand gebruiken en toen zei ze ik ben echt heel blij dat je belt want er was iemand waar het helemaal niet goed mee ging die ze dus eigenlijk eruit wilde bonjournen. En ja toen ben ik daar gaan werken. En dat was voor mij echt een bevestiging van het is echt goed waar je mee bezig bent want er gaat inderdaad een deur dicht maar er gaat gelijk een nieuwe deur open. Ik had gewoon heel veel voordelen, financiële voordelen want ik heb daar gewoon heel goed verdiend en ik was nog niet eens

afgestudeerd maar ook persoonlijke voordelen en dat ik een leuke tijd heb gehad. En zou zijn er nog wel meer dingen hoor dat ik denk ik word wel echt geleid en ik word wel echt geholpen op momenten dat ik die hulp ook echt nodig heb En daar vertrouw ik op. Dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt.

Einde interview